

België – Belgique

P.B.

1980 Zemst

2/3595

KAMPSAMEN



Augustus 2013

V.U.: Jan De Laet, Ketelstraat 23, 1982 Weerde
P3A9105

Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus

Afgiftekantoor: 1980 Zemst

Beste ouders,

Het jaar is weer voorbij gevlogen! Dé afsluiter van het geweldige jaar zit er weer aan te komen, zoals je wel zal lezen heeft iedereen er super veel zin in! Hopelijk jullie ook.. ☺

Hopelijk hebben jullie allemaal het hele jaar lang de samen goed ontvangen en steeds op tijd.. Anders bieden wij bij deze onze excuses aan! ☺

We wensen jullie allemaal een toffe vakantie, maar vooral een KEINEIG kamp 2013 !

Tot op kamp !!

Goedlachse Jacana & Behulpzame Camelus

Kampinfo 2013 - Eprave

Voor het vertrek

1. Bagage en patrouille koffers

Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op **zondag 28/07 omstreeks 14u**. Zeker voor Verkenners en Gidsen is dit belangrijk aangezien zij met de fiets naar het kamp zullen gaan.

De patrouillekoffers van elke patrouille van de jong-givers en givers kunnen ook dan worden binnengebracht. Meer info hieromtrent, zie bij de samen van je eigen tak.

Als het niet mogelijk is om dan de bagage binnen te brengen mag u ons altijd contacteren.

2. Materiaalkoffers

De patrouilleleid(st)er en/of hulppatrouilleleid(st)ers van de jonggivers en givers moeten de inhoud van hun materiaalkoffer komen controleren voor ze op kamp kunnen vertrekken. Dit gebeurt op **zaterdag 27/07 omstreeks 11u**.

3. Uniform

Een perfect uniform is hoogst noodzakelijk. Indien uw zoon of dochter nog geen volledig uniform heeft (scoutsrok/scoutsbroek + scoutshemd + das) kunt u dit kopen in De Son (Mechelen) of De Hopper (Antwerpen of Leuven).

Een das kan u op zaterdag 28/07 of zondag 29/07 komen halen aan de scoutslokalen voor €10. We hebben ook nog steeds fluoricerende linten voor op de das voor €2/meter.

Vertrek

1. Data

De Gidsen en verkenners vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op kamp en dit op maandag 5 augustus. Meer info over vertrek vind je in hun kampinfo.

Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar de kampplaats worden gebracht. Zo krijgen de mama's en papa's ook eens de kans om te zien waar hun zoon/dochter de komende dagen zal doorbrengen. Na aankomst op het terrein wordt er samen gepicknickt (eigen pick-nick mee brengen) en daarna mogen de ouders weer naar huis gaan.

Er wordt telkens aan de kerk van Elewijt afgesproken om 10u (tenzij anders vermeld in de kampinfo van je eigen tak)

- Jonggidsen en Jongverkenners vertrekken op maandag 5 augustus
- Kabouters en Welpen vertrekken op woensdag 7 augustus
- Kapoenen vertrekken op zaterdag 10 augustus

VERGEET JE SIS-KAART NIET MEE TE NEMEN EN BIJ VERTREK AF TE GEVEN AAN JE LEIDING!!!

2. Kampadres

Rue du Beau Séjour

5580 Rochefort (Eprave)



Een uitgebreide routebeschrijving kan u terug vinden op www.googlemaps.com

Kamp

1. Postadres

Ondanks de digitalisering van de communicatie, is het nog steeds mogelijk en zeker aangeraden om brieven te sturen naar je zoon of dochter. Niets is zo leuk als een echte brief (of postpakket 😊) te krijgen op kamp, dus haal dat briefpapier uit de kast en schrijf die pennen leeg! Opsturen van de post doe je naar het volgende adres:

Impasse De La Boverie

Scouts en Gidsen Elewijt

t.a.v. Naam Lid + tak

Impasse De La Boverie 12

5580 Han-Sur-Lesse

2. Milieuvriendelijk kamp

Wij gebruiken op kamp milieuvriendelijke zeep, tandpasta, conditioner en shampoo voor al onze leden en leiding. De kostprijs van deze milieuvriendelijke producten zijn inbegrepen in de kampprijs en de leden kunnen op kamp alles terug vinden aan de wasplaatsen of aan de fourages.

Wij willen vragen om uw zoon of dochter geen andere producten mee te geven en zodoende onze milieuvriendelijke inspanningen te ondersteunen. Bedankt!

3. Afspraken

Binnen de takken en onder de leiding zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat kan en niet kan op ons scoutskamp.

- Elektronische apparaten zoals GSM, MP3, Ipod,... zijn toegelaten op kamp. Er zullen echter strikte afspraken gemaakt worden binnen iedere tak over het gebruik hiervan. Een scoutskamp is immers "back to basics" en je hebt deze apparaten dus niet 24/24 nodig. Het meenemen van deze apparaten is ook op eigen risico.
- Geen sigaretten of alcoholische dranken, deze worden onmiddellijk vernietigd en men mag nog een bijhorende sanctie verwachten.
- Wat betreft drugs hebben wij als groep een zeer duidelijk standpunt. Zowel leden als leiding die op kamp betrapt worden op het gebruiken of bezitten van drugs worden, na verwittiging van de ouders, onmiddellijk naar huis gestuurd. SCOUTING IS KICKEN ZONDER DRUGS!

4. Onze fourages

Kapoenen

Anneke & de Witte

Kabouters

Mieke & Hugo

Welpen

Gudrun & Hans

Jong-gidsen en Gidsen

Heidi & Tom

Jong-verkenners en Verkenners

Inneke & Dimi

Logistieke ploeg

Pauwie & Speleo

Afbraak - Terugkeer

1. Afbraak op kamp

Op donderdag 15 augustus moet er heel wat afgebroken worden op ons kampterrein. Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken! Ouders die graag een handje komen toesteken kunnen voor meer informatie hierover terecht bij Luc De Leener via mail luc.de.leener@telenet.be of via gsm 0474/51.02.02.

2. Terugkeer

Leden en leiding komen op donderdag 15 augustus terug van het scoutskamp met de bus. De bussen zullen tussen 17u en 18u aankomen aan de lokalen. We vragen hiervoor om de ingang langs de Diependaalstraat vrij te houden voor de camion en de Kasteelstraat eveneens vrij te houden voor onze bussen.

Varia

1. Son bonnetjes

U kunt nog steeds bonnetjes van de SON binnenbrengen. Wij kunnen hiermee korting krijgen voor de aankoop van kampmateriaal.

2. Luizen

Gelieve uw kind te checken op luizen voor ze vertrekken op scoutskamp en dit ook te melden aan de leiding. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders en

niet van de leiding op kamp. We hopen hiermee een groot luizenprobleem te voorkomen.

Dat was het voor de kampinfo. Meer informatie over wat je met je eigen tak gaat beleven vind je op de volgende bladzijden.

Als er nog vragen, opmerkingen, bedenkingen,... zijn mail of bel ons gerust!

e-mail: gri_elewijt@yahoo.com

Stijn: 0497/22 54 34

Paulien: 0498/37 49 39

Tom: 0499/37 64 65

Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin in, hopelijk jullie ook! En duimen voor goed weer ☺

Dikke smakkerds

XXX



RUIMTEKAMP

EPRAVE 2013



DAG LIEVE KAPOENEN!

HIER IS HIJ DAN: DE KAMPSAMEN.

HIER WACHTEN JULLIE TOCH AL HEEL DE ZOMER OP HE?

WIJ OOK!

MAAK JULLIE KLAAR VOOR

EEN ONVERGETELIJKE TOCHT DOOR DE RUIMTE,

EN KEER TERUG ALS EEN ECHTE ASTRONAUT!

Kampoenauten-kamp 2013

Dag lieve kapoenen! Hier is hij dan, de kampsamen. Hier wachten jullie toch al heel de zomer op he? Wij ook! Maak jullie klaar voor een onvergetelijke tocht door de ruimte, en keer terug als een echte astronaut.

Een standaard dag in het Ruimtestation ziet er als volgt uit:

8u:	Opstaan
8.05u:	Aankleden
8.25u:	Ontbijt
9.00u:	Opening
9.45u:	Afwas!
10.00u:	Ochtendgymnastiek
10.30u:	Voormiddag activiteit
13.00u:	Middag eten + Afwas :)
14.00u:	Platte rust (strips lezen)
14.30u:	Start Namiddag activiteit
17.00u:	Avond Eten + Afwas
18.00u:	Start Avond activiteit
21.30u:	Oogjes toe en snaveltjes dicht

Eens aangekomen in de ruimte bevinden we ons ook in een andere tijdzone, dus we draaien de klok een uurtje terug!

10 Augustus: Vertrek!

Vandaag vertrekken we op ons groot avontuur naar de sterren (en daar voorbij). We beginnen onze reis aan de **kerk van Elewijt**. Verzamelen om **09:00 uur**, om **10:00 uur** worden de ruimteschepen gelanceerd richting het **ruimtestation** (in **Eprave**). Opgepast beste kapoenauteurs wie te laat komt mist zijn vlucht! We doen allemaal ons ruimte pak aan voor het vertrek!

De ouders vliegen de kapoenen naar het kampterrein, ruimteschepen kunnen gedeeld worden. Eens aangekomen in het ruimtestation picknicken we allemaal samen, daarna vliegen de ouders terug naar de Aarde.

Na de picknick in de lanceer basis vliegen de ouders terug naar huis. De kapoenauteurs trekken hun beste ruimtepak aan en verkennen het nabij gelegen universum. We gaan alle vreemde buitenaardse wezens die hier leven bestuderen!



Zeker niet vergeten bij vertrek:

- Picknick voor de piloten(ouders) en de Kapoenaute(n).
- Super cool ruimte pak, spullen (verkleedspullen)
- Adres staat vooraan in de samen
- SIS-kaart in enveloppe met naam kapoen!



11 Augustus: Themadag!

Gisteren zijn we goed aangekomen bij het ruimtestation en hebben we de ruimte in onze sector al wat verkend, vandaag is het tijd voor het echte astronauten werk. Aangezien alle raketten in gebruik zijn gaan we vandaag onze eigen raketten bouwen. Wanneer we de raketten in elkaar gefloept hebben lanceren we ze naar de sterren en daar voorbij.

Ruimte Programma voor vandaag:

Voormiddag: Raketten bouwen.

Namiddag: Kapoenaute(n) spel, en Raketten lanceren.

's Avonds: Naar de sterren spel.

12 Augustus: Dichtstbijzijnde sterrenstelsels verkennen

De nabije ruimte hebben we eergisteren al verkend. Nu dat onze ruimtetuigen gebouwd zijn zijn we klaar om ons wat verder in het universum te wagen. 's Ochtends vroeg lanceren we ons en komen we pas terug in de late uurtjes. Op avontuur in de kosmos!

Ruimte Programma voor vandaag:

Voormiddag: Dagtocht

Namiddag: Nog altijd Dagtocht

's Avonds: Lekkere ruimte bizon eten.



13 Augustus: Ruimteberg beklimmen.

Gisteren, op onze tocht doorheen de kosmos hebben we een super ruimte berg ontdekt, die we vandaag, avontuurlijk als we zijn, natuurlijk gaan beklimmen! Opgepast voor zwarte gaten! Boven op de berg eten we onze ruimte-bokes en dan keren we terug naar de

basis. Bij de basis hangt onheil in de lucht, er zijn nieuwe buitenaarders geland die ons ruimtestation in willen nemen. We moeten hun uitdaging aangaan en de vieze aliens verdrijven door ze vol met ruimte verf te bekladden.

Ruimte Programma voor vandaag:

Voormiddag: Beklimmen van de spacemountain

Namiddag: Spel met de vieze aliens (verkenners)

's Avonds: Bezinning + avondspel

14 Augustus: Spel met alle takken + voorbereiding groot kampvuur!

De rest van de buitenaardse bevolking was zo blij dat wij gisteren de angstaanjagende aliens op hun plaats hebben gezet dat we uitgenodigd zijn voor een groot feest vanavond. Natuurlijk moeten we goed overkomen bij de andere organismen, deze voormiddag bereiden we dus een ultra fantastische act voor om 's avonds de buitenaarders van hun sokken te blazen. In de namiddag beginnen we met een groot 'leps' (sommige wezens lezen achterstevoren)

Ruimte Programma voor vandaag:

Voormiddag: voorbereiden kampvuurnummertje

Namiddag: spel met alle aliens (alle takken)

's Avonds: GROOT kampvuur

15 Augustus: Terug Keren Naar de Thuisbasis

Onze vredesact gisteren was een groot succes, spijtig genoeg is vandaag de laatste dag dat we ons in de ruimte bevinden. We breken het ruimtestation af en pakken



onze spullen. Naar huis vliegen we met grote transport shuttles, E.T.A.: tussen 5 en 6 normaal uur, aan het scoutsterrein.

Ruimte Programma voor vandaag:

Voormiddag: opruimen + spelletjes spelen

Namiddag: opruimen en op de spaceshuttle naar huis!

Ik ga naar de maan en ik neem mee:

Hou er rekening mee dat alle kleren vuil kunnen worden en/of kapot kunnen gaan

- verkleedkieren (astronautenpak)
- t-shirts (lange en/of korte mouwen)
- broeken (lang en kort)
- warme truien
- regenjas
- pet voor de zon
- onderbroeken
- kousen
- linnen zak voor je vuile kieren
- schoenen (watersandalen, laarzen, stapschoenen (of stevige sportschoenen))
- pillamp
- slaapzak
- veldbed
- kussen
- dekentje
- knuffel (geen 10 knuffels!!)
- toiletzak (tandeborstel, borstel, washandjes, handdoeken, zonnecrème,..GEEN ZEEP OF TANDPASTA daar zorgen wij voor!)
- Snoep wordt verdeeld onder alle kapoenen. Overdrijf niet met wat je meeneemt, er zijn genoeg vieruurtjes voorzien.
- Strips
- kapoenen die een briefje of kaartje willen schrijven naar huis: enveloppe met daarop het adres en pen. Kaartjes en postzegels kunnen daar gekocht worden, maar mogen ook van thuis meegenomen worden
- als de kapoenauten een kaartje willen schrijven mogen ze wat zakgeld meenemen, maar ook hier, overdrijf niet!
- **Siskaart zeker niet vergeten!**

Wat mag niet mee op ruimtereis?

- gsm, i-pad, computer, gameboy, wii, playstation, nintendo Ds... (en al die andere onnodige elektronische rommel)
- mama en papa, nonkels, tantes, neefjes/nichtjes, huisdieren, grootouders, overgroot ouders, over-over-groot ouders, denkbeeldige vriendjes, tuinplanten, liefjes,...
- Tandpasta, zeep
- regen

- slecht humeur
- geen gevaarlijke zakmessen mee nemen, dat is voor de oudere kinderen. (verkenners)

De Leiding:

In mensen taal:

Caro, Katoke, Lise, Nele, Bob, Maarten, Leander
Tot op Kamp!

En in
taal: □

Alien





of vertaald:

Orac ,ekotak, Esil, Elen,Bob, Netraam, Rednael!

Wij komen in vrede!



Dag lieve kabouters,

We hebben er al het hele jaar naar uitgekeken en eindelijk is het zover “ het enige echte kabouterkamp”. Een hele week lang reizen we samen de wereld rond. Tijdens onze reis zullen we heel wat leuke landen bezoeken. Zo maken we een tocht door het zonnige Hawaï, het prachtige Amerika, het zuiderse Spanje, het aangename India en het fantastische Schotland. Het wordt een week om nooit te vergeten vol met leuke avonturen en andere culturen die we leren kennen.

Hoe zit ons reisschema er uit? :

Donderdag 8 augustus

Vandaag komen we allemaal aan op het punt van waaruit we onze wereldreis starten! Eerst spreken we af om 10u aan de kerk van Elewijt in onze verkleedkledij en daarna vertrekken we met de mama's en papa's richting Eprave. Eens aangekomen kunnen we genieten van de gesmeerde boterhammekes van thuis en rond 14u zwaaien we de ouders uit die terug mogen keren naar het thuisfront. Wij vertrekken dan met onze crew op tocht om de ruimere omgeving te verkennen.

Als we uitgeput zijn na deze eerste vermoeiende dag komen we nog even tot rust aan een warm vuurtje en dan kruipen we onder de wol.

Vrijdag 9 augustus

Om veel te kunnen reizen moet je natuurlijk in het bezit zijn van een paspoort en iets waar je je bagage in kan steken. Voor deze middelen nemen we in de voormiddags even de tijd om dit in orde te brengen. In de namiddag zullen we dit namelijk goed kunnen gebruiken want dan spelen we een douanespel! Om de dag af te sluiten hebben we dan nog een spannende verrassing voor jullie in petto die we nog niet bekend maken ;) .

Zaterdag 10 augustus

Vandaag gaan we voor de verandering niet met ons vliegtuig op stap, maar gewoon met onze twee voetekes. We staan op tijd op en maken ons klaar voor een heuse dagtocht. Als we terug op het terrein aankomen (en we stinken misschien al een beetje naar het zweet :p) gaan we met zen allen onder de pomp want dan is het tijd voor een 'BIG wash'. 's Avonds zijn we nog niet moe en spelen we nog een spel waarbij we niet gezien mogen worden ...



Zondag 11 augustus

Je hebt mijn
hart gestolen...



We zijn nu al een paar dagen op reis en zijn al heel wat te weten gekomen over de verschillende landen en culturen. Deze kennis willen wij graag testen ! Zo zullen we te weten komen welke land het slimste land is. Begin al maar te studeren kabouters. ☺ In de namiddag gaan we dan weer kijken wie het sportiefste land is met heel wat leuke sporten, in thema. Als de zon is ondergegaan is het tijd om te weten te komen welk land het meest romantisch is. Haal jullie versiertrucks al maar boven meisje, want het bbq met onze teer beminden

welpjes ! joepieeee !

Maandag 12 augustus

THEMADAG ! Vandaag zijn alle landen op hun mooist verkleed en komen we allemaal samen om deze mooie dag te vieren. Iedereen op het kampterrein mag zien hoe mooi wij verkleed zijn ! Haal dus maar alles uit de kast hé kabouters. ☺ We doen vandaag dan ook ALLES in thema: eten, spelen, dansen, praten,... We sluiten het feest af met een kampvuur waar alle landen voor een laatste keer samen komen.



Hawaii



Amerika



Spanje



India



Schotland

Dinsdag 13 augustus

DOOOOOOP!!!!!! 1ste jaars, maak jullie borst maar nat. Vandaag worden jullie échte kabouters. De 2de en 3de jaars zijn voor een half dagje de baas, maar wees niet ongerust, wij zijn er ook nog om een oogje in het zeil te houden. ☺ 's Avonds volgt er een ceremonie om te vieren dat jullie de doop

hebben doorstaan. Waarna jullie rustig in jullie bedje kunnen kruipen na deze vermoeiende maar leuke dag.

Woensdag 14 augustus

Vandaag is het de voorlaatste dag van onze reis. De plaatselijke bevolking ons uitgenodigd om samen met hen feest te komen vieren aan een groot kampvuur. Net zoals hen zullen ook wij een act voorbereiden om aan het grote kampvuur op te voeren. We oefenen de hele voormiddag om iets leuks in elkaar te steken. In de namiddag gaan we samen met de bevolking enkele lokale spelletjes spelen. Nadien maken we ons klaar voor het grote avond feest 's.



heeft

Donderdag 15 augustus



Vandaag vliegen we terug naar Elewijt na onze fantastische wereldreis. We pakken snel onze koffertjes en verlaten onze prachtige bestemming. We keren huiswaarts met een helleboel herinneringen aan de avonturen die we hier hebben beleefd.

Hoe zal ons dagschema van onze reis er uit zien:



7u30: Opstaan
8u00: Snel een hapje eten
9u00: Opening samen met alle andere.
10u00: We beginnen aan ons wild avontuur in de voormiddag
12u00: Middageten
13u00: Korte pauze
14u00: Na het rusten starten we aan ons avontuur in de namiddag
16u00: Vier uurtje eten
18u00: Avondeten
19u00: Avond activiteit
21u00: Klaarmaken om te slapen
21u15: Leiding komt jullie in slaap zingen

Wet en gebed

Tijdens de opening wordt er verwacht van elke kabouter dat je de wet en het gebed kent.

GEBED

Een kabouter kan luisteren.
Een kabouter is blij.
Een kabouter speelt mee.
Een kabouter doet graag pleziertjes.
Wat hebben piraten allemaal nodig?

WET

Wij zijn blij,
Wij zijn weer allemaal bij elkaar.
Wij danken u,
Vandaag konden we weer goed spelen.
Vader, toon ons hoe we iemand kunnen blij
maken,
Help ons anderen pleziertjes doen.

Ik ga op reis en ik neem mee:

Slaapgerief:



Veldbed



Slaapzak



Extra deken



Kussen



Pyjama



Knuffel

Verzorgingsgerief:



Toiletzak



Tandenborstel



Kam/borstel



Zonnecrème + Aftersun



Muggenmelk



Handdoek



Washandje

Rest:



Zaklamp



Rugzak



Drinkbus



Enveloppen + adressen



Postzegels



Schrijfgerief

Eetgerief:



Aardappelschil



2 keukenhanddoeken

Kleding:



Uniform! Das, hemd, rok



Piratenkleren



Warme trui



T-shirts, Topjes,...



Broeken (korte & lange)



Ondergoed



Sokken



Regenjas



Zwemkledij



Pet, hoedje

Schoenen:



Regenlaarzen



Stevige schoenen



Gemakkelijke schoenen



Waterschoenen

Doop: (Enkele eerstejaars en Evita)



Kleren die vuil mogen worden



Extra handdoek

TIP ! Schrijf overal goed je naam op ! Hierdoor komen verloren spullen makkelijker terug bij de eigenaar.

Wat hebben we **niet** nodig op deze reis?

Shampoo, zeep, tandpasta (Dit wordt door de scouts voorzien)

Elektrische toestellen: gsm, mp3, Ipad, Iphone, computer, microgolf, GPS, ...

Speelgoed, dure kleding, kleding dat niet vuil mag worden, frisdrank, ...

Bijkomende info

Medicatie: af te geven aan de leiding bij vertrek met briefje van gebruik.

Geld: Dit hebben we op kamp niet nodig, enkel diegene die het wensen, kunnen op kamp postzegels en kaartjes kopen. (Toch vragen we om deze al van thuis mee te nemen).

SIS-kaart & 2 zegeltjes van de mutualiteit worden bij het vertrek afgegeven aan de leiding in een gesloten enveloppe met naam.

Snoep: wordt in een grote pot gedaan in het begin van het kamp en zal op gepaste momenten uitgedeeld worden.

Voor het juiste adres en vertrek uur verwijzen wij u naar het woordje van de grl vooraan in deze kampsamen. Hier vindt u ook het adres van ons kampplaats.

Fourage:

Ons lekker eten wordt al jaren gemaakt door Mieke & Hugo en zij zijn ook dit jaar van de partij !

Leidingsgegevens:

Als er nog vragen zouden zijn kunnen jullie ons bereiken op ons e-mailadres:
kaboutlerleidingewijt@hotmail.com of telefonisch.

Jozefien: 0499/10.76.50.

Silke: 0478/22.68.89.

Enya: 0499/51.74.00.

Nathalie: 0493/70.11.44.

WELPENKAMP 2013



DAG BESTE WELPEN!

Eindelijk is het zover, het moment waar we allemaal al een heel jaar lang op wachten, het superdeluxe-mega-kei-fantastisch-formidabel-toffe KAMP!!!!

Zoals jullie al op de vorige bladzijde konden zien is ons kampthema middeleeuwse PATERS. Nu denken jullie misschien: 'Oh nee, waar komen ze nu mee af!' maar vrees niet, wij zijn geen gewone paters, wij behoren tot de elite van de paters, we kunnen het beste bier brouwen, de lekkerste kaas bereiden en we vechten tegen het kwaad! Wij weten dus zeker van aanpakken en staan bekend als de allerbeste orde ter wereld!!!

Hier zien jullie een overzicht van hoe de dag van een pater eruit ziet:

- 8u: opstaan en aankleden
- 8u30: ontbijt en afwas
- 9u: opening aan de mast
- ochtendactiviteit
- Tussen 12u en 13u middagmaal
- afwas
- Een pater heeft nood aan rust, daarom ± 1u Siësta
- Namiddagactiviteit
- 18u30: avondmaal
- afwas
- Avondspel/kampvuur
- Omstreeks 21u30 kruipt de pater in zijn bed.



8 augustus

We spreken af aan de **kerk** van Elewijt, om **9u 45 en IN JULLIE VERKLEEDKLEREN** om te beginnen aan ons groot avontuur in de Ardennen (Eprave). Na de opening a/d kerk vertrekken we omstreeks 10u. Wij rekenen op enkele bereidwillige ouders die ervoor zorgen dat wij allemaal heelhuids op onze bestemming aankomen. Eenmaal aangekomen installeren we ons en kunnen jullie nog een laatste keer picnic'en met jullie ouders (picnic is zelf te voorzien). Dan wuiven we de ouders vaarwel en kan ons kamp (eindelijk) echt beginnen.



Eerst moeten we de handen in elkaar slaan om ons klooster op te bouwen, dan doen we een verkenning van het terrein en 's avonds, na het eten, doen we meteen ons eerste kampvuur.

9 augustus

Vandaag is het THEMADAG!



Dat wil zeggen dat jullie allemaal jullie verkleedkleden moeten aantrekken vandaag. Wat draagt een pater? Een pij, een touw als riem, sandalen en een kruisje.

Vandaag komen de abten (=bazen van de paters) op bezoek en jullie zullen moeten strijden om zo'n lekker mogelijk bier te brouwen, maar pas op, er ligt kwaad op de loer. 's Avonds, als jullie geslaagd zouden zijn in jullie opdracht, volgt er een ceremonie waar jullie gezegend en gewijd zullen worden en nu kunnen jullie officieel de naam "Broeder ..." dragen

10 augustus

Om te volgroeien tot pater moeten we op z'n minst een bedevaartstocht naar een echte paterstad maken. Daarom gaan we naar dé meesters van de trappisten: Rochefort. En omdat 1 dag zo kort is maken we er direct 2 van! -> TWEEDAAGSE dus!!!

Wat mee te nemen op onze pelgrimstocht: : slaapzak, drinkbus, matje, vers ondergoed, kousen, tandenborstel, regenkledij, stevige stapschoenen, UNIFORM!



11 augustus

Na de helse terugtocht kunnen we eindelijk in onze eigen abdij uitrusten. We doen nog een gezamenlijke BIG WASH en 's avonds spelen we nog een spel, genaamd: King of the Kampterrein

We kruipen wel op tijd onze nest in want morgen belooft het alweer een vermoeiende dag te worden, alleszins voor de jongste spruiten onder jullie.....

12 augustus

Zoals jullie reeds vermoedden is het vandaag DOOOOOOOOP!!!! Jaja, de eerstejaars welpen krijgen vandaag de kans om hun wolfje te verdienen. Een goede mix van fysieke en technische proeven zal jullie op proef stellen om te zien of jullie welp-waardig zijn.

Bij het avondeten worden we vergezeld door een stel aangename dames. Na wat jullie al allemaal hebben meegemaakt dit kamp zitten jullie boordevol spannende verhalen zitten om aan deze dames te vertellen, en dan winden jullie hun in een wip rond jullie vinger!

Tot slot doen we nog een traditionele ceremonie om de doop te beëindigen.

13 augustus

Vandaag gaan we extravroeg opstaan om naar de zonsopgang te gaan kijken vanop een berg. Het wordt zeer mooi! Na de opening is er een voormiddagactiviteit en in de namiddag gaan we met de coolste meisjes van het kamp een spel spelen, DE GIDSEN!



14 augustus

Het kamp is al bijna gedaan ☺ maar dat betekent ook dat het vanavond GROOT KAMPVUUR is! Hiervoor steken we vandaag een actje in elkaar, zodat iedereen strijk zal liggen van het lachen. We beginnen ook al deels met de afbraak en zorgen ervoor dat we gepakt en gezakt zijn om morgen vlot te kunnen vertrekken.

15 augustus

Het is zover, de allerlaatste dag van het kamp... De ouders komen meehelpen met de afbraak, wij spelen nog wat kleine spelletjes en in de namiddag vertrekken we met de bus naar het pittoreske Elewijt.



WAT NEEM IK MEE OP KAMP:

- Veldbed
- Slaapzak
- Matje (voor tweedaagse)
- Eventueel extra deken
- Truien, tshirts, broeken (speelkleren!)
- Voor de eerstejaars: kleren die heel vuil mogen worden (doop)
- Ondergoed
- lange broek voor 's avonds
- Handdoek
- Washandje
- Tandborstel (geen tandpasta, er wordt voor milieuvriendelijke tandpasta en zeep gezorgd door de scouts)
- Stevige wandelschoenen, speelschoenen, waterschoenen, laarzen, ...
- **Verkleedkledij!! (pij, sandalen, kruisje, ...) wees creatief ;-)**
- Zwembroek
- Uniform (hemd, broek en das!)
- Regenjas!
- Zaklamp
- Rugzakje (voor 2daagse, moet enkel regenjas en drinkbus inkunnen)
- Bord/gamel, beker, bestek
- Keukenhanddoek!
- Aardappelschiller
- Zonnen crème
- Kleerhanger (om uniform aan te hangen)

Een zakmes meenemen mag, maar dit moet op voorhand afgegeven worden aan de leiding!!!

Voor de welpen die medicatie moeten innemen, we hebben liefst dat deze medicijnen op voorhand aan de leiding worden afgegeven (met de nodige instructies uiteraard ☺)

WAT NEEM IK NIET MEE OP KAMP:

- snoep/chips/frisdrank/koekjes/...
- computerspelletjes, gsm of andere electronica
- schoonmoeder

Hieronder volgen nog eens de wet en gebed, zorg ervoor dat jullie deze vanbuiten kennen!!

Wet

De welp volgt de oude wolf
De welp is moedig en houdt vol!

Gebed

Heer Jezus,
Help ons flinke welpen worden
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn
Dit vragen wij aan onze heer Jezus
En samen zullen wij ons best doen

SINT-FRANCISCUS,
SCOUTSPATROON VAN DE WELPEN,
BIDT VOOR ONS!!

Nestverdeling:

<u>Zwart</u>	<u>rood</u>	<u>blauw</u>	<u>geel</u>
Nathan <u>NL</u>	Ciriaque <u>NL</u>	Sam <u>NL</u>	Simon <u>NL</u>
Yoran <u>HNL</u>	Jelle <u>HNL</u>	Dries <u>HNL</u>	Nils <u>HNL</u>
Kobe	Kasper	Sander	Robbe
Mathieu	Bert	Thomas	Louis P
Briek	Seppe	Victor	Siemen
Mathias	Brent	Lowie V	Tuur
	Louis C		Timo

Als er nog vragen/bekommernissen/... moesten zijn: 1 adres:
welpenelewijs@hotmail.com

Tot op kamp!



**ROCK
EPRAVE
2013**

**5-15
AUGUSTUS**

**Festivalpark
EPRAVE**

WWW.SCOUTSELEWIJT.BE

MAIN STAGE

DORIEN WEICHLER . LISE BOGAERTS . EMILIE LESAGE . LINA MATTHYS .
LAURA WINNENPENNINCKX . EVA TIMMERMANS

PIRAMID MARQUEE

EMILY ARNAUTS . JORIEN BAUTMANS . KATO BUELENS . MANON
CALLOENS . KATRIEN CAUWENBERGHS . YASMINE
CAUWENBERGHS . ZOE CORNELIS . MARGEAUX D'HAESE . JANA
DE MAUTER . JOLIEN DE MEUTER . LANA DOCKX . ELKE HEDEMAN
. KAAT JANSSENS . KATO PIERRE . KATO VAN BAEKEL . LOTTE VAN
CAUWENBERG . FREYA VAN DIJCKE . FEMKE VAN HOVE . ELINE
VAN LOOCK . KRIS VANDENBERGE

INFO & TICKETS

JONGGIDSEN.ELEWIJT@HOTMAIL.COM

GEACHTE FESTIVALGANGER / ROCKER,

5 AUGUSTUS

ALS WE AANKOMEN OP HET FESTIVALTERREIN MOETEN WE ONS EERST INCHECKEN BIJ DE INGANG. DUS VERGEET ZEKER JULLIE TOEGANGSTICKET NIET! VERVOLGENS ZULLEN WE ONS INSTALLEREN OP DE CAMPING: TENTJES OPZETTEN, PARTYTENT RECHTTREKKEN, TAFELS EN STOELN SJORREN,.. WANNEER DIT KLAAR IS MAKEN WE ONZE EERSTE FESTIVALMAALTIJD, MMM! S'AVONDS GAAN WE GEZELLIG ROND HET KAMPVUUR ZITTEN ZODAT DE ORGANISATOREN ONS DE REGELS GEDURENDE HET FESTIVAL KUNNEN UITLEGGEN. DAARNA SLUITEN WE DE AVOND AF MET EEN TEST OM JULLIE FESTIVALKENNIS TE TESTEN EN WIE WEET WINT ER IEMAND WEL GRATIS DRANKBONNEN!

6 AUGUSTUS

IN DE VOORMIDDAG MAKEN WE ONZE CAMPINGPLAATS NOG GEZELLIGER ZODAT WE IN DE NAMIDDAG KLAAR ZIJN WANNEER HET ECHE FETIVAL KAN BEGINNEN! S'AVONDS MAKEN WE EEN MOOIE WANDELING ROND HET FESTIVALTERREIN OP ZOEK NAAR VERLOREN DRANKBONNETJES EN GEBRUIKTE BEKERS. WANT ZOALS OP ELK FESTIVAL KRIJG JE VOOR 10 GEBRUIKTE BEKERS, 1 DRANKBONNETJE GRATIS! YEAH! 🎵🎵🎵

7 & 8 AUGUSTUS

VANDAAG NEMEN WE DEEL AAN EEN GROTE WEDSTRIJD WAARMEE GRATIS COMBITICKETS ZIJN TE WINNEN VOOR ROCK EPRAVE 2014! DIT KUNNEN WE NIET AAN ONZE NEUS LATEN VOORBIJGAAN, WANT WIE WILT ER NU GEEN GRATIS COMBITICKET WINNEN VOOR ZO'N GEWELDIG FESTIVAL? ONZE TAAK BESTAAT ER IN OM NIEUW TALENT TE VINDEN DIE MAG KOMEN SPELEN OP ROCK EPRAVE 2014! DEZE OPDRACHT ZAL ONS TWEE DAGEN BEZIG HOUDEN. OP DE TWEDE AVOND WORDT DE WINNAAR BEKENDGEMAAKT TIJDENS EEN SPECIAL ACT. WAT DEZE SPECIAL ACT IS GAAN WE NOG NIET VERKLAPPEN MAAR WE KUNNEN WEL AL EEN TIPJE VAN DE SLUIER ONTHULLEN.



9 AUGUSTUS

WE ZIJN ECHTE ROCKERS EN VOOR ONS IS HET GEEN MOEITE OM VIERENTWINTIG UREN NA ELKAAR TE FEESTEN!



10 AUGUSTUS

VANDAAG GAAN JULLIE EEN BAND VORMEN DIE EEN MIX SPELEN VAN ROCK EN REGGAE, MET DEZE BAND ZULLEN JULLIE GEDURENDE ÉÉN DAG OP TOUR GAAN EN CONCERTEN GEVEN IN DE NABIJE OMGEVING OM

BEKENDHEID TE WINNEN. IN DE AVOND ZIJN JULLIE FESTIVALGANGERS DIE GEEN TICKET HEBBEN KUNNEN BEMACHTIGEN .. HELAAS! MAAR ALS ECHTE FESTIVALGANGERS LATEN WE HET HIER NIET BIJ ER IS NAMELIJK NOG EEN ANDERE MANIER, WE GAAN PROBEREN BINNEN TE DRINGEN IN HET FESTIVALTERREIN ZODAT WE TOCH KUNNEN MEEGENIETEN VAN DIT BANGELIJK EVENEMENT.

11 AUGUSTUS

VAN WIE ZIJN DEZE BEKENDE ROCKLIEDJES EN WAT IS DE TITEL?



SO CLOSE NO MATTER HOW FAR
COULDN'T BE MUCH MORE FROM THE HEART
FOREVER TRUSTING WHO WE ARE
AND NOTHING ELSE MATTERS



NO STOP SIGNS, SPEED LIMIT
NOBODY'S GONNA SLOW ME DOWN
LIKE A WHEEL, GONNA SPIN IT
NOBODY'S GONNA MESS ME ROUND
HEY SATAN, PAYED MY DUES
PLAYING IN A ROCKING BAND
HEY MOMMA, LOOK AT ME
I'M ON MY WAY TO THE PROMISED LAND



HOW LONG
HOW LONG WILL I SLIDE
SEPARATE MY SIDE
I DON'T
I DON'T BELIEVE IT'S BAD
SLITTIN MY THROAT
IT'S ALL I EVER



WHITE MAN CAME ACROSS THE SEA
HE BROUGHT US PAIN AND MISERY
HE KILLED OUR TRIBES, HE KILLED OUR CREED
HE TOOK OUR GAME FOR HIS OWN NEED



WELCOME TO A NEW KIND OF TENSION.
ALL ACROSS THE ALIEN NATION.
WHERE EVERYTHING ISN'T MEANT TO BE OKAY.
TELEVISION DREAMS OF TOMORROW.
WE'RE NOT THE ONES WHO'RE MEANT TO FOLLOW.
FOR THAT'S ENOUGH TO ARGUE.



LATE NIGHT, COME HOME
WORK SUCKS, I KNOW
SHE LEFT ME ROSES BY THE STAIRS, SURPRISES LET ME KNOW SHE CARES
SAY IT AIN'T SO, I WILL NOT GO, TURN THE LIGHTS OFF, CARRY ME HOME
NA, NA...



12 AUGUSTUS

HET WORDT STILLETJES AAN TIJD OM NA TE GAAN OF ONZE AMATEURS KLAAR ZIJN OM ECHTE ROCKERS TE WORDEN. ALS ZE IN DEZE ROCKTEST SLAGEN KRIJGEN ZE HUN ENIGE ECHTE ARTIESTENROCKNAAM!

13 AUGUSTUS

TUSSEN DE VELE CONCERTS DOOR MOETEN DE ROCKSTERREN AF EN TOE EENS TIJD MAKEN OM FIT TE BLIJVEN EN HUN CONDITIE OP PEIL TE HOUDEN. DIT GAAN WE DUS OOK DOEN IN DE VOORMIDDAG EN ZOALS ECHTE ROCKSTERREN HEBBEN OOK WIJ EEN PERSOONLIJKE SPORTCOACH. NAMELIJK DE ENIGE ECHTE DORA, BEKEND VAN HET PROGRAMMA: FIT MET DORA IN 2 MINUTEN EN 28 MINUTEN RUST!



IN DE NAMIDDAG GAAN WE ONS CREATIEF BEZIGHOUDEN EN ONS MOOI MAKEN. S'AVONDS SPELEN WE EEN UITDAGEND SPEL AAN HET KAMPVUUR.

14 AUGUSTUS

HET FESTIVAL LOOPT OP ZIJN EINDE.. DUS MOETEN WE AL BEGINNEN MET ONZE CAMPING AL WAT OP TE RUIMEN. IN DE NAMIDDAG GAAN WE MET ZEN ALLEN NOG EEN GROOT SPEL SPELEN EN WAT REPETEREN VOOR ONS LAATSTE OPTREDEN. S'AVONDS SLUITEN WE HET FESTIVAL AF MET EEN GROOT KAMPVUUR EN EEN KNALLEND OPTREDEN.

15 AUGUSTUS

ONS TENTJE AFBREKEN EN DE FESTIVALWEIDE VERLATEN..

WAT MOET JE ZEKER MEENEMEN NAAR DE FESTIVALWEIDE?

- ♪ VELDBED, MATJE, SLAAPZAK
- ♪ TOILETGERIEF: TANDENBORSTEL, KAM, DINGETJES VOOR DE TIJD VAN DE MAAND, ...
- ♪ KLEDIJ: ONDERGOED, PULLS, T-SHIRT, SHORT, BIKINI, REGENJAS,..
- ♪ VERKLEEDKLEDIJ (VOOR DE DUMMIES ONDER ONS: VERKLEDEN ALS ROCKSTER ;))
- ♪ WATER-, STAP- EN SPEELSCHOENEN EN BOTTEN!
- ♪ UNIFORM!!
- ♪ BRIEFPAPIER/ENVELOPPEN EVT POSTZEGELS
- ♪ ZWEMGERIEF: BIKINI + EVT BADMUTS + HANDDOEK
- ♪ ZAKGELD
- ♪ ZAKLAMP, EVT ZAKMES
- ♪ RUGZAK VOOR 2-DAAGSE (WAAR EEN MATJE EN SLAAPZAK IN/AAN KAN, MOET GEEN GROTE RUGZAK ZIJN)

WAT MOET ER IN DE PATROUILLEKOFFER ZITTEN?

SPONSJES OM AF TE WASSEN, SCHUURSPONSJES VOOR POTTEN TE SCHUREN, VIM, LUCIFERS, ZIP-BLOKJES, BRUINE ZEEP, KRANTEN (VEEL), DUIMSPIJKERS, GRENADINE, TAFELKLEED, PANNELAPPEN/OVENWANTEN, WASKNIJPERS, WASDRAAD, WERKLIJST EN EVENTUEEL WAT SNOEP, CHOCO, VERSIERING!

DE PATROUILLEKOFFER WORDT GEMAAKT DOOR DE PATROUILLELEIDSTER EN HULPPATROUILLELEIDSTER EN MOET GEBRACHT WORDEN NAAR DE LOKALEN OP 27 JULI OM 11U!



LINE UP



MAIN STAGE METALLICA	KLUB C AC•DC	THE BARN KISS
ELINE (PL)	FEMKE (PL)	LANA (PL)
KATO P (HPL)	KATO V B (HPL)	JOLIEN (HPL)
LOTTE	KATO B	ELKE
KATRIEN	ZOË	MANON
JORIEN	FREYA	MARGEAUX
KRISJE	JANA	YASMINE
KAAT	EMILY	

ZO DIT WAS ALLE INFORMATIE OVER ROCK EPRAVE 2013.
TOT BINNENKORT,

DE ORGANISATIE

RIDDIM
is **FREEDOM**

JEEVEE'S

Leiding up:

Queen African Jane
Mss The Weird
Pumba Roots
Admiral Opti
Bernie Man
Zion J

Eprave

Damage: €120

REGGAE in the HILLS
AUGUSTUS 2013

Everybody happy??

YEEEEEEEEES MANN

Het kampthema is reeds bekend, maar er moet nog veel onthuld worden.

Jullie zitten er waarschijnlijk vol spanning op te wachten, dus we gaan jullie niet langer in spanning houden.....

Patrouilles

	Camping A	Camping B	Camping C
PL	Jos	Tristan	Lucas VD.
HPL	Tim G.	Lucas H.	Wannes M.
	Mateo	Wenden	Vince
	Wannes C.	Jan	Joren
	PJ	Brikke	Elias
	Gino	Tim C.	Korneel
	Daan	Yannick	/

Wat mee te brengen om mee te mogen op kamp?

- SIS-kaart
- Identiteitskaart (of kids-ID)
- 2 klevertjes
- Inkomticket!!



KAMPPROGRAMMA

5 augustus

Om 9.30uur stipt vertrekken aan de kerk, piekfijn in uniform. Rond de middag zullen we daar aankomen, dan krijgen jullie de gelegenheid om met jullie ouders rustig te pick-nicken (eten mee brengen dus!) en het terrein eens te bezichtigen. Ten laatstse om 13,30uur zouden we met de opbouw willen beginnen, dus tegen dan moeten jullie afscheid genomen hebben van jullie ouders. Hard werken dus in de namiddag, 's avonds houden we een rustig kampvuurtje om de regels eens te overlopen. AWESOME!

6 augustus

Vandaag is't **super chill, sweet, nice** verder opbouwen. Tafels, kookvuren, bedden, tenten, *hangmatten*, kampvuur plaats,... Dat duurt waarschijnlijk toch tot in den avond, en aangezien we toch iets actief moeten doen op een dag, gaan we samen den bos in voor een sluijspel: **kari kamikaze**.

7-8 augustus

Tweedaagse! De 7e slenteren we op een nice, cool tempo tot een zotte chill plek waar we 's nachts kunne pitten, bij de ouders van **Marley** of zo... Volgende ochtend, den 8e terug op weg naar onze festival weide. Eens aangekomen tegen de vroege namiddag, doen we nog een **hyperactive** bandentocht door de rivier om de laatste restjes energie toch op te gebruiken. 's Avonds onze beste bouncy moves showen aan de **heavy rock chicks** voor den **BBQ. Nice sweet awesom lekker!**

9 Augustus

Zotste chill dag, ewa uitrusten van de zot uitputtende start, me ewa reggae games.



10 augustus

Vandaag gaan we samen op stap met de jogi's naar een schoon boeredorpke waar ni veel anders is, dan plaats om te **chillaxe!** Daar moogt gelle **ewa rond taffele** me de grieten. Zien da ge weer nix afbreekt of kapotmaakt...en alles op een chill tempo doen. Ge zijt dus nen hele dag op patrouilletocht met de *metal meiden*. 's Avonds goe sloppe en dreams of the lady's.

11 augustus

DOOP: De eerstejaars worden vandaag omgedoopt tot volwaardige **jeevees**. Na een paar proeven te doorstaan van ons en van de mede **jeevees** zal bepaald worden welke totemnaam er word gegeven. → 1^{ste} jaars pak dus kleren mee da 'kapot' mogen en verwacht jullie aan niet veel 'tga kapot saai zen!☹

Enkele voorbeelden voor totems die 's avonds aan het kampvuur gegeven kunnen worden :

Stinkdier, Das, Koala, Panda, regenworm, mestkever, vogel en Opti.

's avonds : **dropping**

12 augustus

Laat ons vandaag allemaal maar wat chille en muziek luisteren. Dreadlocks zetten enzovoort.

?

Check op google het woord reggae en klik op afbeeldingen. Zie maar da ge er zo uit ziet! Let wel op, er worden geen "herbs" gebruikt eh! Verder word er vandaag ook varken aan't spit gedaan, jullie weten al wat da wilt zeggen van vorig jaar. Veel draaien dus! Er zullen twee dingen worden gedaan: Reggae spel en varken aant spit. Oept gemak dus!



13 augustus

Groot spel, beetje active day today! Al die reggae liefde even achterwegen laten, time to **MAN UP!** Echt hardcore mosh pitten om de chicks te kunnen impressen!

14 augustus

Iedereen kent ondertussen al de voorlaatste dag van het kamp. We beginnen met houthalen en dan wordt er weer een kampnummerke ineengestoken om op het groot kampvuur te spelen. In de namiddag is er ook een spel met alle takken.

15 augustus

We gaan allemaal terug naar huis! Eerst het terrein opruimen, de tenten en de sjorringen afbreken en dan in de bus springen richting Elewijt! Tussen 17 uur en 18 uur zullen we aankomen! Al de reggae chill time is over. Terug naar de **roots**, the "fast" world. Ni meer chille en slenteren.....



Ni vergeten!!!!
Importanté!!

Million

Toegangs **ticket** for the festival!

EVERYBODY HAPPY!!! Yééééés MANN!!

Nog enkele praktische zaken:

Wet:

Wij zijn jongverkenners
Wij wagen het avontuur
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar
Wij willen samen werken en beslissen
We zeggen onze mening en luisteren naar die van een ander
Zelf zet ik al eens de eerste stap
Ik help graag waar ik kan
Ik wil winnen maar kan verliezen
Ik respecteer wat waardevol is de mens, de natuur en het materiaal
Jezus voorbeeld zal ons hier bij helpen

Gebed:

Heer,
Wij zijn blij hier samen te zijn
Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken
De schoonheid van de natuur
De spanning van de tochten
De fijne momenten rond het kampvuur
Wij durven u zelfs vragen:
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel
Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn
Zo zal er hier in ons midden iets groeien van uw droom:
Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde

Patrouillekoffer:

Patrouilleleiders en hulppatrouilleleiders mogen niet vergeten hun koffer in orde te brengen. Deze houdt in:

- 2 potten buine zeep (max)
- Sponsen en voddens voor de afwas (afwasmiddel levert de scouts)
- Vim (om de potten af te schuren)
- Staalwol
- Een aantal tafellakens
- Duimspijkers voor het tafellaken
- Wasknijpers
- Grenadine
- Aanmaakblokjes en lucifers
- Kranten en oud papier

OPGELET!! De prijs van al dit materiaal mag niet meer dan €4 per patrouillelid bedragen. De afrekening wordt onderling afgesproken, maar misschien zorg je er als (hulp)patrouilleleider best voor dit reeds in orde te brengen bij de samenkomst aan de kerk.

Wat neem ik mee?

- T-shirts
- Truien
- Shorts
- Lange broeken
- Onderbroeken en kousen
- regenjas
- Sportschoenen, waterschoenen, stapschoenen, laarzen, ...
- Toiletgrief!! (geen tandpasta)
- Zwemshort (eventueel spannertje voor de waalse zwembaden)
- badmutsen
- Handdoeken
- Zaklamp
- Slaapzak, veldbed, matje, trekzak
- Eetgerij: mes, vork, lepel, patattenmes, 2 borden/gamel, beker
- 2 keukenhanddoeken
- Al je wilt schrijven: postzegels, briefpapier en balpen
- ...

Wat neem ik NIET mee?

- Elektronische apparaten
- Snoep
- Frisdrank
- ...

Deze worden afgepakt aan het begin van het kamp en worden terug gegeven op het einde.

Tot binnenkort, wij kijken er alvast naar uit! ☺

Jana 0499259335

Linde 0496355358

Berwout 0495477557

Jelle 0488433685

Opti 0494906288

Akke (hippie zonder GSM)

Everybody Happy?
YEEEEEEES MAN!!!!!!!!!!



Selfmade Superheroes



Beste gidsen,

Wij moeten jullie iets vertellen. Wij hebben eigenlijk een geheim (al hadden sommige het misschien al afgeleid uit het feit dat wij **superawesome** zijn). Jullie leiding is lid van de Liga der Superhelden.

SAAAAAYYY WHHAAAAATTT??

Het is waar, wij zijn gewone leiding overdag, maar superhelden 's nachts. De voorzitter van de Liga der Superhelden heeft ons de loodzware taak gegeven om een hele resem nieuwe superhelden op te leiden. Zij vonden dat jullie daar de geschikte personen waren. Wij krijgen van de Liga der Superhelden exact 10 dagen om jullie om te vormen tot heuse SUPERHUMANS.

Om ervoor te zorgen dat jullie je mentaal kunnen voorbereiden geven we jullie al de algemene planning mee.

5 augustus 2013

De opleiding tot superheld van de Liga der Superhelden begint onmiddellijk met de zwaarste, gevaarlijkste en langste (voor ouders lees: veiligste!) beproeving. Wij zullen het stalen ros nemen om ons naar het Superheldentrainingskamp van de Liga der Superhelden te begeven. Ook al heeft Superman sommigen onder ons leren vliegen, toch zullen ook wij deze zware tocht ondernemen.

Voor dageraad, om 4:40u, troepen we samen. Zo zijn we om 5 uur zeker klaar om te beginnen aan dit spannende avontuur. Alle informatie over wat mee te nemen vind u later terug in de Supergids voor de vorming van Superhelden door de Liga der Superhelden.

Wouter Peeters, ook wel gekend als Superheld Wally, zal ons op onze tocht begeleiden.

Bergen en winden zullen we trotseren, dalen en rivieren kunnen ons niet intimideren. Vlaanderen en de Walen zullen we aanschouwd hebben voor we op ons Supergeheim trainingskamp voor de opleiding van Superhelden door de Liga der Superhelden aankomen.

Eens daar aangekomen voederen Superfouragiers Tom en Heidi ons Supereten, waarna we onze Superkampplaats al wat opbouwen, gevolgd door vroeg in onze beddenbak kruipen. Maar wees alert! Ook 's nachts loert het gevaar van de villains om elke hoek!

6 augustus 2013

Na de eerste nacht op het Supertrainingskamp voor de opleiding van Superhelden door de Liga der Superhelden verstevigen we onze uitvalsbasis en zetten we onze barakken recht. Omdat het Superkamp zeker villains moet kunnen weerstaan, spenderen we daar een hele dag aan. Doorheen de dag zal jullie Superleiding jullie tips en pointers geven om een leven als superheld te leiden. Spits jullie supergehoor dus maar!

Wanneer de avond valt en de kippen op stok gaan, doen wij met onze krachten een supervuur ontbranden. De liederen der Superhelden zullen weerklinken over het trainingskamp van de Liga der Superhelden. Jullie Superleiding zal jullie superv verhalen vertellen over de oude superhelden en hun aartsvijanden. Daarna trekken wij ons terug naar de basis om veilig te zijn voor het gevaar dat 's nachts wakker wordt. Maar zijn we dat wel...?

7 en 8 augustus 2013

Een traditie op het trainingskamp voor de opleiding van Superhelden door de Liga der Superhelden is de alomgevreesde tweedaagse. Tijdens deze twee dagen worden

al jullie tot nu toe verworven Superskills getest. Voor deze titanische onderneming laten we ons stalen ros op het terrein achter. Onze onverwoestbare voetstukken zullen dienen om ons naar geheime Superheldenbasis nummer 2 te begeven. Daar overnachten we zoals alle Superhelden jullie dit al hebben voorgedaan. Tijdens deze twee dagen zullen wij ook testen of jullie Superskills ook werken in het water.

Tegen het derde kwartaal van de tweede dag keren we terug naar het trainingskamp voor de opleiding van Superhelden door de Liga der Superhelden. Na het supereten dat jullie zullen bereiden gaan wij relaxen, SUPERHEROSTYLE. Na het relaxen is het natuurlijk weer tijd om onder te wol te kruipen om zo veilig te zijn voor de risico's die de nacht meebrengt. Maar beschermt die wol wel voldoende...?

9 augustus 2013

Vandaag vereren wij de geboorteplaats van Superheld Hangrot met een bezoek. Daar zullen wij het gevaar van de Speeltuin trotseren, enkele superdieren analyseren en nog vele andere jolige dingen doen. Superheld zijn kan nu eenmaal niet altijd hard werken zijn. Maar blijf immer paraat! Je weet nooit wanneer het kwaad toeslaat! Wanneer iedereen naar hartelust uiting heeft gegeven aan zijn innerlijk kind, transporteren we onszelf terug naar het trainingskamp voor de opleiding van Superhelden door de Liga der Superhelden. 's Avonds trekken wij ons terug in ons substituut-moederlijk nest en houden we steeds een wakend oog open voor de duisternis die wederom op de loer ligt.

10 augustus 2013

Teamgeest is een essentiële pijler in de Superheldenwereld. Een pijler die door een echte superheld nooit uit het oog mag worden verloren (bepaald in artikel 1.4 van het Superheldenhandboek). Of jullie in staat zijn om een Teamgeest te doen ontstaan, wordt getest door de bevroesde Patrouilletteocht. Hierbij zullen jullie samenwerken met alledaagse mensen (verkenner) om zo jullie contact met de gewone stervelingen niet te laten verwateren. Na een dag van verbroedering houden we met die normalen een BBQ. Probeer tijdens deze activiteiten niet te hard te laten merken dat jullie Superhelden zijn. We laten de verkenner vanavond dus even in de waan dat ze krachtiger zijn dan wij. De geheimhouding van jullie superheldenidentiteit is zeer belangrijk om normaal te kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij. Ook vanavond zullen wij schuilen voor de gevaren van de nacht.

11 augustus 2013

Dit is een speciale dag voor de eerstejaarssuperhelden. Zij zullen gedoopt worden door de tweede -en derdejaarssuperhelden. Bij deze eeuwenoude traditie zullen alle

eigenschappen van een ware superheld getest worden! In de schemer van de avond zullen deze eerstejaars hun adjectief ontvangen om zo bijna volleerde Superhelden te worden. Na deze rituele procedure geven we ons weer over aan de gratie van de woeste nacht.

12 augustus 2013

Vandaag staat nog meer dan de andere dagen in het teken van de superhelden. Daarom roepen wij deze dag officieel uit tot “Nationale Feestdag ter Meerdere Glorie der Superhelden op het trainingskamp voor de opleiding van Superhelden door de Liga der Superhelden”. Allen samen brengen we 24 zotte uren door, waarin onder andere jullie superuithoudingsvermogen getest zal worden. Tijdens deze 24 uren zullen alle eigenschappen van een Superheld nogmaals getest worden om zo te zien of jullie klaar zijn voor het ontvangen van de superheldencape. Of toch in ieder geval de symbolische superheldencape.

In de hoop dat jullie al voldoende opgeleid zijn, onderwerpen we jullie aan de ultieme test van de Eeuwige waakzaamheid en geven we jullie de kans geven om de gevaren van de nacht te trotseren door voor één keer niet de bescherming van de barakken op te zoeken. Velen zullen de nacht niet overleven (voor ouders lees: iedereen zal dit gemakkelijk doorstaan), maar dit is nu eenmaal de opoffering die men moet maken als superheld.

13 augustus 2013

Vandaag ronden wij de 24 uur durende beproeving af en kruipen we onder de dekens kruipen om in onze eventuele toestand van verzwakking de gevaren van de dag te ontduiken. Een superheld moet ook weten wanneer het tijd is voor een vrije dag. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. We geven jullie hierbij de tijd om een supernummer voor het superkampvuur uit jullie creatieve breinen te doen ontspruiten. 's Avonds kruipen we terug de tent in. Één nacht vol gevaren vinden wij meer dan genoeg.

14 augustus 2013

In de voormiddag mengen wij ons voor de laatste keer onder stervelingen van alle leeftijden. Deze eeuwenlange traditie heeft ondertussen de naam gekregen “Spel met alle takken”. Deze naam is na veel nadenken afgeleid uit het simpele feit dat het een spel is met alle takken.

In de namiddag zullen wij ons Überstevigsuperfort afbreken (als dit nog mogelijk is) en krijgen jullie de opportuniteit om verder aan het supernummer voor het superkampvuur te werken.

's Avonds volgt dan het moment suprême, de crème de la crème, het neusje van de zalm,... Het Supergroot Kampvuur. Veel meer moet hier niet over worden gezegd. Buiten dat het awesome gaat zijn. En groot. Supergroot. En awesome. Maar vooral groot.

15 augustus 2013

Vanaf vandaag zijn jullie volleurde superhelden van de Liga der Superhelden. Jullie kunnen terugkeren naar jullie gewone leventje... . Al zal dit nooit meer zo gewoon zijn als voordien.

Wat nemen wij als superheld mee op onze superbike? (Buiten onze superkrachten)

-Fiets

-Fietsbroek (of pijn aan de poep)

-Helm VERPLICHT VERPLICHT VERPLICHT

-Lichten, Misschien extra fietslichtjes (ook altijd handiger om mee te fietsen als die dekselse dynamo) → enkel indien gewenst natuurlijk

-Extra binnenband

-Plakmateriaal

-Fietspomp

-Fietsslot

-Zonnecrème

-Regenjas

-Veel eten en drinken! (denk aan energierepen, druivensuiker, pasta, ...)

-Neem ook je siskaart en identiteitskaart mee

-Das is verplicht, voor de rest kies je zelf wat je van uniform aandoet

Voor op ons Super(helden)kamp nemen we mee:

- slaapgerief: veldbed, matje (voor op 2-daagse), slaapzak (dik genoeg, anders vriezen je tenen eraf 's nachts), eventueel een extra deken, kussen, pyjama, je favoriete teddybeer

- eetgerief: bord (of gamel), beker, bestek, 2/3 keukenhanddoeken, aardappelmesje, drinkbus

- toiletgerief: tandenborstel, borstel of kam, GEEN zeep, shampoo of tandpasta !!! (je kent nu wel de gewoonlijke heeeeeerlijke wasproducten op kamp!) , deodorant, zonnecrème,

aftersun, washandjes, handdoeken, maandverband/ tampons, haarprulletjes, eventueel maskertjes, nagellak, disolvent,

- kledij: warme truien, lichte truien, lange broeken, shorten, rokjes, kleedjes, t-shirts, topjes, ondergoed, kousen (ook dikke, warme sokken, geitewol-achtig), bikini/ badpak, badmuts (als je dit thuis hebt altijd aan te raden om dit mee te nemen), regenjas, sjaal, muts & wanten (voor die koude avonden), kledij die vuil mag worden voor de eerstejaars

- verkleedkledij: Jullie weten nu allemaal wel wat het thema is: **HOMEMADE SUPERHERO'S**. Laat je volledig gaan. Had je al altijd eens een superheld willen zijn, dan is dit je kans!

- schoeisel: regenlaarzen, watersandalen, slippers, sportschoenen en stapschoenen.
VOLDOENDE SOKKEN VOOR IN HET SCHOEISEL!

- allerlei: rugzak (voor 2-daagse, vergeet niet dat nu op 2daagse alles mee moet!), zonnebril, zaklamp, zakgeld (dit kies je zelf, maar loop ook niet rond met teveel fleppe), schrijfgerief, muggenstick, linnenzak, kapstok, zakdoeken, eventueel enveloppen + postzegels, woordenboeken om adjectieven te zoeken (2e en 3e jaars!!), roddelblaadjes, ...**PAS EN SISKART**

Wat hebben de superhelden niet nodig in hun strijd tegen het kwaad?

-GSM? GSM wordt in een doos gestoken en wordt op geregelde momenten teruggegeven tijdens het kamp. Superhelden hebben geen gsm nodig!

- Sigaretten/drugs/alcohol zijn absoluut **VERBODEN**

- Andere elektronische apparaten zijn ook verboden, wij denken aan mp3's of andere meer hippere toestellen. Deze heb je niet nodig en kunnen alleen maar kapot gaan op het kampterrein.

Wat nemen grote patrouilleleidersuperhelden mee in hun koffer?

-Veel krantenpapier

-Bruine zeep (genoeg)

-Vim

-Schuursponsjes

-Gewone sponsjes

-Een tafellaken: zie dat dit groot genoeg is! En dat dit waterbestendig is.

-Duimspijkers, wasspelden, eventueel oude keukenhanddoeken, lucifers

-Eventueel grenadine, choco

-Eventueel snoepjes maar kom hierin overeen met je patrouille!

-Decoratie mag altijd

-Slechte pannenlappen/ovenwanten

-Zipblokjes (TIP: haal allemaal de plouchkes uit de droogkast en neem deze mee, dat werkt heel goed en het is beter voor het milieu en voor de portemonnee)

Ps: de koffer moet tegen een stootje kunnen en waterdicht zijn

Vooraan in de samen staat wanneer en hoe laat de patrouille en/of hulppatrouilleleidster de patrouillekoffer moet komen nakijken! Deze koffer moet genoeg zijn voor al de gidsen samen. Zie dus dat je zeker genoeg koopt maar probeer de prijs ook zo laag mogelijk te houden. De kostprijs wordt gedeeld door alle gidsen.

De patrouilleleiders en hulppatrouilleleiders maken een takenlijst voor op kamp. Hou er wat rekening mee dat iedereen genoeg van taak wisselt. Taken: afwas, koken, hout halen, potten invetten + schuren, tent en terrein en foerage.

Patrouilles

Patrouille 1	Patrouille 2	Patrouille 3
Fien par PL	Hannelore PI	Heike PI
Lorate Hpl	Sofia Hpl	Jozefien Hpl
Anse	zoe	Fien B.
Luna	Emma	Indi
Louise	Janne	Merel
Myrthe	Sofie	Saar
	Anneleen	Lize

Wet

Wij zijn gidsen

Wij wagen het avontuur

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar

Wij willen samen werken en beslissen

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen

Zelf zet ik al eens de eerste stap

Ik help waar ik kan

Ik wil winnen en kan verliezen

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur, het materiaal

Jezus' voorbeeld zal ons hierbij helpen.

Gebed

Heer,

Wij zijn blij hier samen te zijn

Wij danken U omdat we stilaan mogen ontdekken:

de schoonheid van de natuur

de spanning van een tocht

de fijne momenten rond het kampvuur

Wij durven U vragen:

help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel,

meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.

Zo zal hier in ons midden iets groeien van Uw droom:

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Greeeeeeeeeetzzzz van jullie superhelden,

Franky



Soffe



Fubsieee



Ruthgeer



Illlyyyy



CRO MAGNON KAMP



Jawel heren!

U leest het goed! Dit jaar in éprave zijn we echte Cro magnons

De cro-magnonmens is de naam voor de prehistorische mens uit het Laat Paleolithicum waarvan in West-Europa fossiele resten en gebruiks- en siervoorwerpen van steen, bot en ivoor zijn gevonden. De cro-magnonmens behoort tot de huidige en enige nog levende mensensoort, Homo sapiens. De naam is afgeleid van de naam van een abri bij Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil in de Franse Dordogne. Soms wordt de cro-magnonmens beschouwd als een ondersoort waarvoor de namen Homo sapiens diluvialis of Homo sapiens cromagnonensis in gebruik zijn, maar de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat Homo sapiens nooit ondersoorten heeft gehad en dat de cro-magnonmensen "gewone" moderne mensen waren. (www.wikipedia.be/cro-magonmens)

Indien meer informatie gewenst wend u zich best tot het internet ☺

Hoe zien de dagen eruit in het cro-magnontijdperk duizenden jaren terug in de tijd

5 augustus

Afspraak om **6u** 's ochtends aan de lokalen!

Waar wij op een vreemd dier met 2 ronde wielen – die wij zelf hebben uitgevonden - zitten en dat richting Ardennen trappen.

(Neem zeker genoeg drinken en eten mee voor tijdens het fietsen! HELM VERPLICHT!)

Nadat wij samen met ons rijdier de weg naar Éprave bedwongen hebben zetten we ons grot deels op en zoeken we bescherming tegen de wolharige mammoet.

6 augustus

Vandaag werken we onze grot verder af, laat ons zeker de val voor de wolharige mammoet niet vergeten! Ook het hok voor de vreemde gevederde dieren mag niet ontbreken. Bij het vallen van de avond gaan we opzoek naar onze opper Cro-magnon!

7 augustus

We halen ons rijdier van stal en gaan gezwind op tocht naar Barvaux. Om er een slaapgrot te zoeken om te verpozen van onze tocht.

8 augustus

De laatste maal dat we ons rijdier voor lange tijd zullen controleren. We keren terug naar onze vaste slaapgrot in Éprave. Om daar lekker onder de waterval te gaan staan en lekker opgefrist worden. 's Avonds wacht er nog een spel dat jullie cro-magnon zijn zal testen!

9 augustus

Jullie cro-magnon zijn wordt nog steeds verder getest! De mannen van de reggae zijn alvast gewaarschuwd! ;-) Na deze lange dag zullen jullie ware Cro-magnons zijn en hebben jullie je nachtrust wel verdient.

10 augustus

Vandaag gaan jullie met de superheldinnen op uitstap. Natuurlijk brengen jullie voor de opper cro-magnon een bewijs mee dat je opstap bent geweest! 's Avonds genieten we met de superheldinnen van een welverdiend avondmaal!

11 augustus

Vandaag pakken we de jongste cro-magnons onder ons aan. Hopelijk doorstaan zij deze proef goed en kunnen ze zich echte Cro-magnons noemen!

12 augustus

We trekken eropuit naar Han sur Lesse waar menig bewoner vreemd zal opkijken van onze vreemde kledij!

13 augustus

We zetten koers naar de heilige berg! De berg zal ons testen maar jullie zullen hem bedwingen! Blijdschap en trots zal jullie deel zijn!
In de namiddag amuseren we de kleinste cro-magnons op het kamp terrein!

Pas op voor de duisternis, zij brengt iets met zich mee!

14 augustus

Vandaag spelen we met alle cro magnons een groot spel en breken we onze slaapgrot al deels af. Uiteraard brengen we 's avonds ook weer een groot spektakel!

15 augustus

We helpen met het afbreken van iedere slaapgrot en keren terug naar onze grote stenen slaapgrot te Elewijt zo'n duizenden jaren verder in de tijd met een teletijdbus!

Wat neemt een cro-magnon mee op kamp

- Verkleedkledij
- Ondergoed
- Sokken
- Broeken (kort en lang)
- T-shirts
- Pullen
- Schoenen (sportief, stap, botten, ...)
- Regenkledij
- Toiletzak (washandje, beker, tandenborstel) (**geen** zeep of tandpasta!)
- Handdoeken
- Gamel en bestek
- Slaapzak
- Matje
- Veldbed
- Trekkerszak voor 2daagse

Wat neemt een cro-magnon niet mee op kamp

- Allerlei elektronica
- Snoepgoed
- Drank of drugs!

Aangezien cro-magnons met de fiets vertrekken in uniform dienen jullie je bagage op voorhand binnen te brengen wanneer wij de camion aan het inladen zijn zodat deze op kamp is als jullie aankomen met de fiets. Wij verwachten jullie met bagage zondag 28 juli tussen 14u en 16u.

Patrouilles

Sabeltandtijgers	Mammoets	Luiards
Toon VG	Mathias	Wannes
Egon	Kasper	Arno
Ben	Sam G	Maarten
Robbe	Kobe	Sander
Tibo	Jelle	Tim
Dries	Sam V	Toon V
	Stijn	Josse

Materiaalkoffer en patrouillekoffer

De patrouille en hulp-patrouilleleiders worden op zaterdag 27 juli verwacht om de materiaalkoffers van de verkenners te voorzien met de beste potten en pannen! Jullie worden verwacht tussen 11u en 12u. kom best zo vroeg mogelijk zodat wij zeker de beste potten en pannen kunnen opeisen.

Naast de materiaalkoffer moet er ook een patrouillekoffer voorzien worden. Die komen jullie ook brengen op hetzelfde ogenblik. En hier moeten volgende dingen in aanwezig zijn.

- Bruine zeep
- Kranten
- Lucifers
- Zipblokjes
- Grenadine
- Vim
- Schuursponsjes
- Afwasmiddel
- Sponsjes
- Duimspijkers
- Tafelkleed
- Wasknijpers
- Kip

Hou alles zo goedkoop mogelijk want de patrouilleleider zal deze spullen doorrekenen aan de rest van de patrouille bij vertrek. De kip als laatste puntje is om in thema te blijven en we gaan ervoor zorgen da we deze als afvalput kunnen gebruiken. De kip mag je ook komen brengen op zondag en dan nemen wij deze wel mee op voorkamp 😊

FIETS

Zorg dat jullie fiets goed in orde is en dat je zeker een helm hebt!

Wet en gebed

Wet

Wij zijn verkenners.

Wij wagen het avontuur.

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar.

Wij willen samen werken en beslissen.

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.

Zelf zet ik al eens de eerste stap.

Ik help graag waar ik kan.

Ik wil winnen en kan verliezen.

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal.

Gebed

Heer,

Wij zijn blij hier samen te zijn.

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken.

De schoonheid van de natuur.

De spanning van de tochten.

De fijne momenten rond het kampvuur.

Wij durven u zelfs vragen:

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel.

Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.

Zo zal er hier in ons midden iets groeien van uw droom:

Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde.



YEAH buddy's, de samen of the year!!

Time for:



HONGARIJE, waar we jinto the wild gaan doen!!

Officiële naam	Magyar Köztársaság (= Hongaarse Republiek)
Oppervlakte	93.030 vierkante kilometer (2 x Nederland)
Aantal inwoners	10,1 miljoen (juli 2002)
Bevolkingsdichtheid	108 inwoners per vierkante kilometer
Hoofdstad	Budapest
Munteenheid	Forint (HUF). 100 forint is ongeveer € 0,40 (juni 2003); 1 € = ca. HUF 250
Wegennet	Rond Budapest lopen een aantal snelwegen, voor het overige is er een redelijk goed wegennet, in het westen beter dan in het oosten. Voor 3 snelwegen is een vignet verplicht. Erg druk is het er niet, behalve rond het Balatonmeer.
Brandstofprijzen	Benzine: € 0,95 tot € 1,15; Diesel: € 0,85; Gas: € 0,55
Code auto kentekenplaat	H
Telefoon landcode	36
Internet landcode	.hu
Tijdsverschil	GMT+1; hetzelfde als in Nederland

31 juli, 1 en 2 augustus:

Gaan we op voorkamp te éprave, tegen Han-sur-lesse. Waar we voor de kleinere soort kakputten gaan graven, tenten gaan opzetten,...

Dit is volledig gratis en meer info over hoe we naar daar gaat volgt (de leiding rijdt ☺)

3 augustus

Vroeg uit de veren, we spreken af om 6u45 aan de scoutslokalen ☺ waar we aan enkele lieve ouders vragen om een rit naar zaventem

- Vlucht: SN 2823 9u30 – 11u25 (Brussels airlines) (vertrek vanuit Zaventem)

Van daaruit vertrekken we met de trein naar onze eerste bestemming -> Szeged! Waar we verblijven op Camping Partfürdő

4 augustus

Gaan we den toerist uithangen in het mooie Szeged!



5 augustus:

Time for some adventure in the crazzzzyy adventure park of Mako!



6 augustus:



MEGA AWESOME AQUAPARK !!!!

7 augustus

Die van Szeged zullen ons al beu zijn gezien dus tijd voor naar de gans andere kant van het land te trekken → het balatonmeer, the place 2 be!

Het wordt een redelijk lang treinritje, maar we zullen arriveren in onze nieuwe woonst → Hullam Hostel te Revfülop!



8 augustus:

Na een lange rit, gaan we vandaag wat op adem komen aan het mooie balatonmeer, een rustig dagje ☺



9 augustus:

Time for some adventure : the adventure trails in het serpa kalandpark !



10 augustus:

Als iedereen van de adventure trails geraakt, verhuizen we opnieuw naar een ander stekje, de andere kant van het meer, balaton zuid, de mooie en bruisende stad: Siofok

We zullen terug in tentjes op een camping verblijven: camping Aranypart!!



11 augustus:

Gaan we onze skills op het water oefenen, aangezien er een ruim aanbod is een neige watershit!



12 augustus:

De laatste transfer ! 😊

We're going back to budapest!!

Waar we zullen verblijven in hostel Adagio Hostel 2.0 Basilica !!



13 augustus:

Gaan we den toerist uithangen in de big city boedapest ☺!



14 augustus:

Gaan we naar de grote thermen van boedapest, wellness en spaaaaa!

Szechenyi Bath & Spa Budapest



15 augustus:

Moeten we jammer genoeg terug naar huis ☹️

- Vlucht SN 2826: 21u05 – 23u10 (Brussels airlines)

We landen om 23u10 in Zaventem waar de lieve ouders ons zouden komen oppikken ! 😊

Praktisch:

- De kostprijs is 250 euro (zie briefje op kampvoorstelling voor rekeningnummer)
- Bagage:



- Neem liefst een trekrugzak mee, trolly's zijn lelijk en niet handig!:)

Indien er vragen zijn: SHOOT!

Dorien: 0498700352

Inne: 0476625201

Maxim: 0472957258

BTW;

Het kamphema is...

DROMENLAND maw, we gaan gezellig soezen, slaapmutsjes drinken en hele dagen in onze pyjama rondlopen! ☺ Vergeet dus zeker je themakleren niet!

Pyjama, slaapmutsen en teddyberen meepakken! (Hieronder wat inspiratie)



Vieze teddybeer!





Zondag 15 september 2013 - 8:00

Start de trainingen al maar, scheer je benen en smeer je ketting, want op zondag 15 september is het zover: de tweede editie van

Den Elewijtse Pijl.

Fiets mee om Scouts Elewijt aan (ver)nieuw(d)e lokalen te helpen!

We beginnen 's morgens met een fietsparcours. Er zijn er maar liefst 4: 20 km, 40 km, 60 km en 100 km. Geschikt dus voor klein en groot. Langsheen het parcours zorgen we voor enkele punten van bevoorrading. Het 20 km-parcours gaat gepaard met een wedstrijd voor onze allerkleinsten.

Bij aankomst kan je – volledig op scoutswijze – genieten van een heuse kampsfeer. Gesjord meubilair en fietsenparking, boterhammen met poepgelei en kaas, tesamen met een lekker biertje of iets fris. Intussen staat het avondeten alvast te pruttelen op de open vuren....

In de namiddag worden de oudsten terug de jongsten van hun tak, als ze de levende brug overleven. Daarna versterken we de innerlijke mens met – alweer op scoutswijze – een lekkere goulash, in open lucht bereid, en genuttigd.

Inschrijven kan op <http://denelewijtsepijl.be/> !!