

België – Belgique

P.B.

1980 Zemst

2/3595

Samen



Mei 2015

V.U.: Tom Develter, Kasteelstraat 8, 1982 Elewijt
P3A9105

Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus

Afgiftekantoor: 1980 Zemst

Redactioneeltje

Amigos de los Exploradores, Tutti va Bene? Avec nous, tout va alleszins Bien! 'Ahja?' -'JAJA! Want het is alweer mei en dan leggen alle vogels een dik vet ei! (en wij eten weliswaar graag eieren)' Voila, dat weten jullie dan weer ook.

De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het scoutsjaar er weer zo goed als op zit. Na deze samen ontvangen jullie enkel nog de wereldbegaamde kampsamen in de bus, welke jullie van alle nodige info zal verschaffen voor je perfect voor te bereiden op het Kamp! (Ik word instant blij van het gedacht alleen al)

Maar eerst zijn er dus nog de maanden mei en juni, waarin de leiding nog een alles uit de kast zal halen om jullie zondagen te laten beleven die jullie nooit nog zullen vergeten.

We geven nog een toffe puzzel mee op de volgende bladzijde. Ga je gang ;) (ps: we zijn zelf zeer benieuwd naar het resultaat)

Een Stevige Linker

Dhr. DEVELTER & dhr. DE WEERDT



Redactioneeltje



Woordje GRL

Beste kapoenen, kabouters, welpen, jogi's, jeevee's, gidsen, verkenners, jinner, leiding, ouders, grootouders, oud-scouts, sympathisanten, ...

Bij het schrijven van deze samen zit onze Funky on the Rocks party eraan te komen. Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig waren op de kinderfuif, tienerfuif, funky on the rocks en/of bodega (en dat jullie véél streekbiertjes, cola's, waters, ... hebben gedronken ;-)). Aan iedereen die ons is komen steunen, **BEDANKT!** Aan allen die niet gekomen zijn, jullie hadden ongelijk, maar volgend jaar volgt er uiteraard weer een topeditie van dit evenement!

Hopelijk brengt mei nog veel mooie lente dagen! Om jullie alvast in de lente modus te brengen, volgt hier een kort overzicht van wat er jullie te wachten staat bij scouts Elewijt in de maand mei!

Sint-Hubertus Processie: Zoals elk jaar gaat er op Pinkstermaandag een heuse processie door Elewijt. Naar aloude traditie loopt de scouts hier ook in mee, zowel de leiding als de leden. Jullie worden dus allen verwacht op Pinkstermaandag **25 mei** om **9u aan de kerk** om er samen met heel Elewijt een leuke dag van te maken! Vergeet niet je **uniform** aan te doen! En welpen mogen een (zelfgemaakte) boog meenemen

De laatste weekends van de maand mei zullen de meeste takken afsluiten met een **BBQ**. Deze gaat meestal niet door op een zondag van 14 tot 17u dus hou deze activiteit zeker in de gaten. Jullie leiding zal jullie hierover meer informatie geven. Omdat in juni de leiding weer examens heeft, is de maand mei de laatste maand waarin er vergaderingen doorgaan (of niet? Of wel? Meer info van jullie takleiding ;-)). Maar niet getreurd: eind juni is er nog de groepsuitstap (meer info hierover lees je bij het laatste puntje).

Wij willen jullie via deze weg al laten weten dat de **leiding eind juni en begin juli bij jullie thuis zal langskomen** om jullie allemaal in te schrijven voor het scoutskamp. Voor de nieuwe leden en ouders onder ons, het kamp zal doorgaan:

- Voor Kapoenen: Van maandag 10 tot en met zaterdag 15 augustus.
- Voor Kabouters en Welpen: Van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 augustus

- Voor de jong-givers en givers: Van woensdag 5 tot en met zaterdag 15 augustus

GROEPSUITSTAP: Joepie het is weer zover, we gaan dit jaar weer met heel de scouts naar een pretpark. We gaan dit jaar op zaterdag 27 juni naar **Bellewaerde Park!!!** Er wordt om 8u15 verzameld aan onze lokalen, om tegen 8u30 te vertrekken met de bus. Rond +/- 18u30 zullen we terug zijn, dit zal wat van het verkeer afhangen. De kostprijs zal rond de €30 liggen. Een meer gedetailleerde beschrijving, de exacte kostprijs en verdere informatie over hoe inschrijven e.d. volgt nog via een brief die we de komende weken zullen uitdelen op de scouts of die je binnenkort van vinden in jullie mailbox. Jullie kunnen wel alvast deze datum vrijhouden!



We willen graag ook nog eens onze oproep(en) van vorige maand herhalen (lees copy-pasten ;-)):

“Uiteindelijk willen we nog een oproep doen! Wij hebben onlangs een inventaris gemaakt van de patrouillekoffers en zijn tot de vaststelling gekomen dat we daarin wat kookmateriaal ontbreken. Om discussies te voorkomen op kamp willen wij elke patrouille het nodige materiaal ter beschikking stellen. Wat hebben wij hiervoor nog nodig?

- Kookpotten
- Houten lepels
- Blikopeners

Woordje GRL

- *Stoempers*
- *Pollepels*
- *Visspanen*
- *Plastieken*
- *kommetjes*
- *Dunschillers*

Hebt u dit kookgerief nog ergens in een reservekast liggen en u denkt van 'dat haal ik toch niet meer uit om zelf te gebruiken' kunnen wij dit altijd gebruiken. Je kan dit steeds komen brengen net voor, tijdens of net na de vergaderingen bij ons. Last but not least zoeken wij nog vrijwilligers die zich mee willen inzetten voor 'Den Elewijtse Pijl'. Indien interesse stuur je maar een mailtje naar denelewijtsepil@gmail.com

Zo, dat was het voor deze voorlaatste samen van het jaar! Bij vragen:
gri_elewijt@yahoo.com

Stevige wolvenpoot,

Toon/Dhoore (0486513238), Jeroen/Jerre (0479329490) en
Berwout/Bernard (0495477557)

Kapoenen

Dag lieve kapoentjes! Met spijt melden we jullie dat dit de laatste samen van het jaar is. Maar niet getreurd, in augustus zien jullie ons terug voor een geweldig leuk kamp!

Zondag 3 mei

Spannend! Vandaag krijgen jullie voor **1 dagje andere leiding**. Wijzelf geven vandaag ook aan een andere tak leiding! Treuren is niet nodig want volgende week zijn wij het weer! Kom van 14 uur tot 17 uur naar de lokalen om jullie nieuwe leiding voor 1 dag te ontdekken.



Zondag 10 mei

Vandaag is het niet de bedoeling dat jullie mama of papa jullie gewoon komen afzetten aan de lokalen. Nee hoor, ze gaan meespelen met ons. Het is namelijk **“mama – papa vergadering”**.

Kom dus van 14u tot 17u naar de lokalen en breng je mama of papa mee, dan maken we er samen een toffe namiddag van.

Zondag 17 mei

Vandaag gaan we spelen! natuurlijk gaan we spelen, maar niet op de scouts! Neen we gaan naar de speelbol in Elewijt. Kom van 14 uur tot 17 uur naar de lokalen. **Meer info zal nog volgen via mail.**

Vrijdag 22 mei

Omdat sommige van de leiding nu volop aan het leren is, zijn onze twee laatste vergaderingen in de avond gepland.

Neem je allerleukste **gezelschapsspelletjes** mee naar de scouts voor een hele avond plezier. Deze spelletjes avond begint om 19 uur. Om 20u30 zijn we uitgespeeld en mogen jullie mama of papa jullie komen

ophalen.



Kapoenen

Zaterdag 30 mei

Voor de laatste vergadering van het scoutsjaar gaan we een filmavondje houden. De filmzaal zal zijn deuren openen om 19 uur. Om 20u30 is de film gedaan en sluiten de zalen. Tot dan!

Zondag 25 mei

Vandaag is het processie. Wil je graag meelopen kom dan om 9u30 naar de kerk. Om 10 uur vertrekken we. Om 12uur hebben we door heel Elewijt gewandeld en komen we terug aan de kerk aan.

Zo, dat was het dan jongens en meisjes! Het kapoenenjaar zit er al weer op! De kapoenenleiding heeft er alvast van genoten! Hopelijk voor jullie hetzelfde?! Op naar een mega super geweldig tof kamp waar we jullie allemaal graag terugzien!



Kapoenen

Groetjes van de leiding!

Fien – Luna – Heike – Laura – Kasper – Toon – Arno - Egon

Hieronder volgen nog enkele foto's van ons super leuke boeren en boerinnen weekend!!



Kabouters

Hallo allerliefste kabouters!

Kunnen jullie het geloven? Het is al mei, wat betekent dat dit onze laatste maand is voor ons megasuperbangelijkfantastischcool kamp! De leiding heeft er alvast zin in. Hopelijk jullie ook!

Voor we over gaan tot onze activiteiten, nog wat belangrijke informatie over de kampinschrijvingen: aangezien de leiding in juni examens heeft ☹, kunnen we jullie dan niet thuis komen inschrijven. Niet getreurd, daar hebben we een oplossing voor gevonden: na de vergadering op 31 mei en 6 juni hebben we een klein infomomentje en kunnen je ouders de inschrijvingspapieren invullen. Heb je toch liever dat we even bij je thuis langskomen of kan je er dan niet zijn, stuur dan een mailtje naar kabouterleidingelewijt@hotmail.com, dan zoeken wij een datum die voor iedereen past.

Oke, tijd voor de laatste vergaderingen van dit jaar!

Zaterdag 25 april

Warm je maar op, schud je beentjes los en doe je dansschoenen aan, want vandaag gaan we dansen en shaken op de scoutsfuif. Voor jullie gaat die door van 17:00 tot 18:45 in de Prins.



Zondag 3 mei

Het is een trieste dag vandaag: de allerleukste leiding van de hele scouts zal vandaag niet bij de kabouters te vinden zijn. Jullie hebben vandaag dus voor één keer een andere leiding. Wees niet bang, we zijn er zeker van dat zij ook hele leuke spelletjes met jullie zullen spelen.

Van 2 tot 5 aan de lokalen!

Zondag 10 mei

Aerobics, voetbal, dansen, baseball, rugby... Vandaag doen we het allemaal, want het is sportvergadering! Zorg maar dat je conditie op peil



Kabouters

is en je je mooiste sportoutfit aanhebt, want je zal het nodig hebben.

Van 2 tot 5 aan de lokalen!

Zondag 17 mei

We spelen een spel vandaag op een plek waar een echte scout zich thuis voelt. Tip: er zijn takken, struiken, wormen, mos, vogels...

Van 2 tot 5 aan de lokalen!

Zondag 24 mei

Vandaag is het Pinksteren, dus geen scouts, maar geen paniek: **maandag 25 mei** lopen we mee in de processie van Elewijt. Voor meer info en de uren moet je bij het *woordje GRL* vooraan in de samen kijken.

Zondag 31 mei

Omdat het de laatste echte vergadering is (snif snif), gaan we vandaag back to (scouts)basics. De leukste pleinspelen zullen aan bod komen, dus kom maar massaal af, want het is je laatste kans.

Van 2 tot 5 aan de lokalen!

Na deze vergadering is het ook inschrijvingsmoment voor het kamp, zoals eerder al geschreven stond.

Zaterdag 6 juni

Als je dacht dat het gedaan was, ben je mis! We komen nog een laatste keer samen. Naar jaarlijkse gewoonte doen we dit met de boys van de welpen en een lekkere barbecue.

Deze BBQ zal doorgaan van 18 uur tot 20 uur aan de lokalen. Er zal nog een mail gestuurd worden met meer info.

Na deze vergadering is het ook inschrijvingsmoment voor het kamp, zoals eerder al geschreven stond.

Kabouters

Zaterdag 27 juni

Vandaag gaan we naar Bellewaerde met de hele scouts. Hiervoor moet je je inschrijven, kijk zeker eens bij het woordje GRL voor meer info.

Vanaf nu kunnen jullie beginnen aftellen naar het kamp! De kampsamen ligt normaal midden juli in jullie brievenbus.

Dikke kussen van jullie leiding!

Welpen

Eindelijk mei! Hier keken jullie natuurlijk allemaal naar uit. Want ge weet wa ze zeggen he: "Dondert 't in de maand maart, in mei dekt sneeuw de aard." Al een geluk da het niet heeft gedonderd in maart. Dus niet gevreesd welpen want van sneeuw zal er geen sprake zijn in mei. Mei is bijna juni, juni is bijna de zomervakantie en in de zomervakantie is het altijd goed weer. In mei dus niks anders dan goed weer!



3 mei

Afwisseling is de ware specerij van het leven, die aan alles geur en smaak geeft.

Omdat jullie ons na een heel jaar waarschijnlijk beu zullen zijn, hebben wij voor vandaag iets speciaals kunnen regelen. Vandaag zullen wij jullie niet staan opwachten, maar een heel nieuwe leiding! Niet gevreesd onze lieve schattige welpjes, volgende week zijn we terug van weggeweest met veel leuker spelletjes dan de leiding van deze week.

WAARSCHUWING: Deze leiding is niet zo leuk, fantastisch, formidabel, mooi, sterk en vriendelijk als ons. Wees dus op jullie hoede.



10 mei

Hoe ouder de foto, hoe jonger je er uitziet

Vandaag gaan we wandelen. Want dat doen welpen natuurlijk graag. Maar soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden. Dus in plaats van jullie de weg te vertellen, geven we jullie foto's mee. Zo zullen jullie de foto's moeten herkennen om de verrassingen onderweg te kunnen bemachtigen. Pret verzekerd!



17 mei

Je wordt pas echt oud als de kaarsjes meer kosten dan de taart

!!!!Deze vergadering wordt verwisseld met volgende week indien het vandaag slecht weer wordt!!!!

Voor deze zondag heeft Akela iets in elkaar gestoken. Je hebt er een zwembroek, een handdoek en een gladde borst voor nodig. Dus scheer dat borsthaar al maar af want Akela gaat ons de geheimen tot het buikschuiven aanleren. Na deze vergadering zijn jullie allemaal pro-buikschuivers en kunnen jullie misschien later wel meedoen aan het wereldkampioenschap buikschuiven. Dus allemaal komen want het belooft een leerrijke en belangrijke les te worden in het buikschuiven.



24 mei

Wie een avatar wil zijn, moet zijn angsten overwinnen - Korra

!!! Indien het vorige week slecht weer was, is het vandaag buikschuiven!!!

Water, Aarde, Vuur, Lucht

Lang geleden leefden de 4 naties in vrede samen. Maar alles veranderde toen de Vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, Meester van alle 4 de Elementen kon hen stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had verdween hij.

100 jaar ging voorbij, maar mijn broer en ik vonden de nieuwe Avatar, een jonge luchtmeester genaamd Aang. Zijn Luchtstuurtechniek is geweldig.

Maar hij moet nog veel leren voor dat hij anderen kan helpen. Maar ik geloof dat Aang de wereld kan redden.



De leiding kent vooral avatar Aang. Maar natuurlijk heb je avatar Korra ook nog. Dus kom van 2 tot 5 naar de scouts en we zullen zien wie de ultieme Avatar wordt. Avatar Mowgli komt alleszins al als monnik van de noordelijke luchttempels. Verkleden mag dus altijd.

MAANDAG 25 mei

Op een maandagochtend wakker worden is een goed voorbeeld van zinloos geweld

Het is processie vandaag. Voor het uur en de plaats verwijzen we jullie door naar woordje GRL dat zich vooraan in deze samen bevindt. We zullen ook nog een pijl en boog maken in een vorige vergadering zodat we de toeschouwers wat schrik kunnen aanjagen. Want met de welpen van Elewijt valt niet te spotten. We stappen door elewijt en komen dan terug aan de kerk rond 12u - 12u30. Het uur van aankomst hangt dus af van het staptempo. We moeten nu eenmaal wat rekening houden met die oude mensen van de kerk en Akela ;) Verkleedkleden van gisteren niet toegestaan.



31 mei

Discipline, dedication and friendship... maar Safety First!

Wegens afwezigheid van Mowgli zal er een tweede versie zijn van de stuntvergadering. Zeg maar tegen de mama dat ze de verzekering nog eens controleert en dat ze al plakkertjes mag kopen. Als welp zijn we natuurlijk allemaal van het motto " Safety First", dus neem allemaal maar een helm mee. Verder moogt ge uwe bmx, eenwieler, brommer, auto en vliegtuig meenemen



want vandaag wordt er gestunt dat het ni meer normaal is. Dit is ook (buiten de BBQ met kabouters) de laatste vergadering. Dus we gaan er weer met een knaller uit. P.S. Deze vergadering ligt 5 weken voor het kamp, dus genoeg tijd om te genezen van een gebroken pols en/of geschaafde knieën.

Zaterdag 6 juni

Vrouwen zijn gek op zwijgende mannen. Ze denken dat die luisteren.

Dit is de dag. Hier hebben we een heel jaar elke zondag naartoe gewerkt. Elke week hebben we hier een beetje tijd ingestoken en vandaag is de dag om de buit binnen te halen. Van 18u tot 20u. De beslissende 2 uur van het jaar. We gaan namelijk gezellig samen barbecueën met de kabouters. Dus oefen al maar die knipoog voor de spiegel, laat de mama uw schoonste broek strijken en leen wat parfum van de papa. Als ge zo zeker bent van al uw versiertrucjes moogt ge ook in uw gewone kleren komen. Kostuum niet verplicht. Verdere informatie omtrent de kostprijs volgt nog via mail.



Zaterdag 27 juni

Deze dag is het groepsuitstap. Dan gaan we met heel de scouts naar een pretpark. Welk pretpark en verdere info kan je terugvinden vooraan in de samen bij 'woordje GRL'.



De volgende samen zal de kampsamen zijn die jullie eind juli in de bus krijgen. Hierin kunnen jullie dan alle info vinden waaronder ook het kamphema! Wij kijken er alvast naar uit. Weetje: Het kampterrein ligt dit jaar 210 kilometer ver.

Groetjes van jullie beste leiding,



Raksha en Akela



Shere Khan en Mowgli



Chikai en Kaa



Chil en Kigo

Hey liefste jogi's!

Maak jullie klaar voor de (helaas) laatste samen van dit scoutsjaar (oooooooooh...)

MAAAR nu kunnen jullie al beginnen uitkijken naar de kampsamen (JEEEEEEJ!!!)

**tromgeroffel* en hier is ie dan!*

Zondag 10 mei

Na de spetterende leidingswissel van vorige week hebben we jullie toch erg gemist ... daarom vliegen we er al meteen in met een geweldige SPORTVERGADERING! (we moeten toch op één of andere manier die kilo's paaseieren kwijtraken en onze summer body terugkrijgen?) ;)

We verwachten jullie allemaal in jullie mooiste sportoutfit van 2 tot 5 aan de lokalen!



Zondag 17 mei

Vandaag spelen we een stadspel! Wil je meer weten? We sturen nog een mail met meer info ☺

Zondag 24 mei

Verrassing! Van 2 tot 5 @ lokalen



ZATERDAG 30 mei

Vanavond lekkere BBQ met de jv's! Be there or be square! Meer info via mail volgt nog.



Zo, dat was het voor deze maand! Jullie megacrazyawesome leiding,

Enya, Fien, Silke, Jozefien, Bram en Jozefien

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Samen mei

Helaas zit het jaar er al weer bijna op, dit is al de voorlaatste samen van het jaar. Want daarna is al het langverwachte kamp. WAT KAMP, waar kan ik mij inschrijven, wanneer begint dit, wat moet ik meenemen, wat gaan we doen, wat is het thema, hoor ik jullie allemaal al afvragen. Geen nood dit zal allemaal staan in de allerlaatste samen van het jaar, namelijk de kamp samen. Jullie liefvallige leiding komt jullie persoonlijk aan huis inschrijven. Schrijf deze datum dus alvast maar op 5-15 augustus.

Ook nog even deze **datum 27** want dan is het onze jaarlijkse **groepsuitstap**. Voor meer informatie moet van voor in de samen zijn bij woordje grl.

3 mei: Leidingswissel

Vandaag zijn we jullie beu en zijn wij geen leiding meer van de jv's. We gaan leiding geven aan een andere tak, hopelijk leuker. Maar iets zegt me dat dat niet het geval gaat zijn en we rap terug bij jullie gaan staan. Dit wil wel zeggen dat jullie ons voor 1 vergadering gaan moeten missen en andere (helaas minder leuke) leiding gaan krijgen. Maar kom toch maar massaal wie weet wordt het nog een super coole vergadering.



Vb. van goede en slechte leiding

8-9-10 mei: Survivalweekend

Maak jullie maar klaar voor een gans weekend "back to basic", wees een met de natuur en gebruik het om te overleven.

Want het is dan natuurlijk ons enige echte survivalweekend.

Dit weekend zal dus helemaal draaien rond oriëntatie, overlevingstechnieken, vuur maken, droog blijven, voedsel verzamelen, jagen kortom: OVERLEVEN.

Verdere informatie over hoe, wat, wanneer en benodigheden gaan jullie nog krijgen via mail (hou deze dus zeker nog in het oog)



17 mei: strand vergadering

Voor degene die deze vakantie op het strand gaan liggen is dit de perfecte voorbereiding. Natuurlijk gaan we niet heel de tijd op het strand liggen, maar gaan we heel de tijd verfrissende strandactiviteiten doen zoals: batminton, petanque, strandbalspelen, waterballonnen gevecht, zwemmen en veel meer. Breng dus deze vergadering zeker je zwembroek en handdoek mee, want de kans zit er zo wel eens in dat je gaat nat worden. Als je zelf thuis nog leuke strand spelen hebt liggen mag je deze uiteraard ook meenemen.



25 mei: Processie

Vandaag is het de uitgesproken moment om allemaal jullie zieltjes te zuiveren voor het grote kamp, zodat jullie met een schone lijn op kamp kunnen vertrekken. Het is namelijk de jaarlijkse Sint-Hubertus Processie. Voor het uur verwijs ik jullie graag door naar het woordje grl. Na de processie krijgen jullie ook nog een gratis drankje aangeboden als dank om mee te stappen, die jullie kunnen benuttigen in de Prins.

OPGEPAST: dit wilt dus ook zeggen dat het op 24 mei dus geen vergadering is.



30 mei: BBQ

Dit is dan al weer de laatste vergadering van het jaar en om dit mooi af te sluiten doen wij een BBQ met onze liefballige wederhelft, de jong-gidsen. Poets u tanden, kam u haar, neem een douche en kom hem vergezellen voor een



onvergetelijke avond.

Verdere info over het uur en prijs zal volgen via mail

Dit was het dan weer voor dit scoutsjaar en tot op het kamp.

Jullie allerliefste jong-verkenner leiding: Wannas, Tom, Leander Mathilde, Bob en Maarten

Nog een kleine hint voor het kamp thema, meer gaan we niet zeggen ...



Liefste gidsen, dit is alweer de laatste samen van het scoutsjaar, wat betekent dat het er weeral opzit. OOOOOh :(... Hierna volgt de kampsamen! AAAAh! :) Je zal dus zeker nog van ons horen, want eind juni brengen wij ieder van jullie een persoonlijk bezoekje. Maar voor het zo ver is geven wij nog een laatste keer het beste van onszelf (behalve zondag 3 mei) .

Zondag 3 mei

Vandaag zullen jullie het zonder ons moeten doen. Naar jaarlijkse gewoonte is het dit weekend leidingswissel. Benieuwd wie? Kom dan zeker van 14h tot 17h naar de lokalen.



#Leidingswissel



Zaterdag 9 mei

Haal die emmertjes en schepjes al maar van onder het stof, want vandaag gaan we naar zee! En we gaan niet alleen hoor, we gaan met die bende apen van het mannelijk geslacht. "*whoew hete truffels in bloot bovenlijf!*". Concrete info over uren en centjes volgt later nog. (we zijn wrs wel heel de dag weg, dolle pret dus :D)

Zondag 17 mei

Vandaag hebben we nog enkele opties open staan. Doen we een megatof stadspel? of eerder een degoutante vergadering? Harry Potterdag is ook wel fijn! En wat dacht je van Prinsessendag? Of hopen we gewoon op goe weer en spelen we me water enzo? U ziet het, een uitgebreid assortiment aan allerlei toffe ideeën. Geef je mening en wij voorzien jullie van een Schitterende zondagnamiddag.

Zaterdag 23 mei

Hola, het is zaterdag vandaag en bovendien is het een prachtige lenteavond. De ideale gelegenheid om nog eens met de snotapen van de verkennertjes af te spreken voor een uitgebreid diner (lees: BBQ). Verdere informatie over dit eetfestijn volgt zeker nog!



#Ceçi n'est pas un chat
#DenDikke #BBQ

Maandag 25 mei



PROCESSIE

Pinkstermaandag -> een feestdag met veel spektakel in Elewijt. We hopen dat jullie aanwezig zullen zijn om van dit schouwspel deel uit te maken.

Voor de exacte uren van samenkomst verwijzen we naar het woordje GRL, vooraan in de samen.

We stappen door elewijt en komen dan terug aan de kerk rond 12u - 12u30. Het uur van aankomst hangt dus af van het staptempo.

We moeten nu eenmaal wat rekening houden met die oude mensen van de kerk. In de namiddag is er nog den elewijtse halve dus voel u allemaal vrij om mee te lopen. of iets te gaan drinken aan het JH ;).

Zondag 31 mei

Het is nog niet honderd procent zeker of we vandaag vergadering zullen doen, met de examens in aankomst (ikzelf begin morgen al). We laten dus zeker nog iets weten!

Zaterdag 27 juni

GROEPSUITSTAP: Joepie het is weer zover, we gaan dit jaar weer met heel de scouts naar een pretpark. We gaan dit jaar op zaterdag 27 juni naar Bellewaerde Park!!! Er wordt om 8u15 verzameld aan onze lokalen, om tegen 8u30 te vertrekken met de bus. Rond +/- 18u30 zullen we terug zijn, dit zal wat van het verkeer afhangen. Meer info in Woordje GRL. Allemaal meegaan is de boodschap, das altijd Mega-leuk!



Ziezo. Dit allemaal gezegd zijnde kunnen we ons beginnen klaarstomen voor het kamp. Tot slot willen we jullie allemaal ook al eens bedanken voor het tof jaar dat jullie ons bezorgd hebben! Het was altijd aangenaam leiding geven aan jullie ;)

Duizend kusjes en tienduizend knuffels! #JullieZijnAwesome

Eleni, Katoke, Joren en Lina



Verkenners

zondag 3 mei

Dit weekend gaan jullie vaarwel mogen zeggen tegen jullie #dikste #swagger #leiding en krijgen jullie de #dunste #mieten #leiding in de plaats. Ik hoor al traantjes vloeien en terecht! Gelukkig duurt dit maar 3 uur, want wij moeten onze knappe binke ook missen vandaag. Om 17u zal er een emotioneel momentje plaatsvinden in de verkenner bar wanneer we na afloop elkaar zullen weerzien..



De Schreeuw door Edvard Munch

zaterdag 9 mei

Beachboyz kleren, zonnebril, surfplank, handdoekske en wa suncream en we kunnen er weer tegen voor vandaag. Welle gaan wa rondhangen aan de zee van 's morgens tot 's avonds, exacte uren volgen zoals altijd later. Over de ladies moeten we ons ook al geen zorgen maken, want de gidsen gaan met ons mee!



De Sterrennacht door Vincent Van Gogh

zondag 17 mei

#toerekedoen, vandaag gaan we voor den 2de keer een toereke kletsen! #nice we spreken af om #1u @thelocals! zie da uwe velo wa in orde is en da ge nen helm bij hebt! goei benen is wederom nen aanrader !



Meisje met de Parel door Johannes Vermeer

zaterdag 23 mei

Daar lag het, zo onbevreesd. Ik zag het voor het eerst ... Wat is het, wat doet het en beter nog : waar komt het vandaan ... Ik naderde en bekeek het voorzichtig van alle kanten. Die bochel op de rug en de puisten in het gezicht wekte een rilling bij me op. En wat rook ik toch de hele tijd, net alsof er een zakje kots aan men neusvleugeltjes hing ... Toen fluisterde ze iets, zo zacht in mijn oor .. er kwamen vlammen uit de mond .. Ik voelde me echt aangetrokken tot dit geslacht ! Stilletjes ging ik naast haar liggen en zag haar rotte tand. Die is zo sexy ... Ze kreunde en keek me aan. Haar lodderogen hingen zo laag dat ik tussen de spleet van haar oog en haar huid wel een oorstokje kon steken. Na 5 minuten praten wist ik meteen dat ze kon zagen.

BBQ met de vrouwen! uren volgen nog op de newsfeed!



De geboorte van Venus door Sandro Botticelli

Verkenners

maandag 25 mei

vandaag worden jullie om 8u30 ad kerk verwacht !het is namelijk de jaarlijkse processie!
graag iedereen aanwezig voor een toereke te schtappen door #elewijt_schity



De Nachtwacht door Rembrandt

zaterdag 27 juni

hola pola, toch geen veel te neige Groepsuitstap vandaag? jawel hoor, voor de verdere info
moetje bij woordje GRL zijn !

voila binken, dit was dan weer de laatste samen voor het jaar! ween ween, nu nog vol
ongelduld wachten op de weerderom veel te neige kampsamen !

ciao les mecs ! ;)



De schepping van
Adam door
Michelangelo

Zondag 3 mei

Vandaag is de dag na de Weerdse Bierfeesten, dus dit betekent dat we gisteren poco loco zijn gegaan op de beats van Raving George, The Scabs, Praga Khan en vele meer.....

MAAR dit is geen excuus om niet te komen! Want vandaag is het leidingwissel! Oooh, neen bueh boehhoe.... Jaja, leidingwissel, zeker komen dus want jullie 1-dags leiding zullen een heel leuk groot reuzenspel in elkaar gestoken hebben! Van 14u-Einde jinbar



Zondag 10 mei

Drugs, strikt verboden in scoutsverband, maar omdat we het in de samen hebben geschreven mogen we vandaag wel drugs smokkelen. Doe maar patron kleren aan en kom met jullie koffer vol met drugs naar het lokaal der Jinnars om 1400 uur.



Zondag 17 mei

Citytrip day! Mooi weer, 27°C, geen wolkje aan de lucht, tijd voor een urban city game! Neem een bicyclette, zonnebril en zonnecrème mee. Om 14u in volle zon @Jingarden



Zaterdag 23 mei

Vandaag is het

Hamburgers, Runderolades, **B**iefstuk, Tartaar, Spareribs, Kippevleugeltjes, Kippebilletjes, Cordon **B**leu, Karbonade, Varkensfilet, Chipolata, **Q**uiche, koteletten, saucissen, kalkoenfilet, lamskotelet, paardensteak, spek en een paar groentjes



Afspraak om 17u @jinbar

Zondag 31 mei

Vandaag gaan jullie duimen en bidden en schietgebedjes moeten doen tegen 1000 km/h, want morgen begint het grootste deel van jullie leiding met hun tofste examenperiode ever! Spijtig genoeg betekent dit dat er geen scouts is vandaag en dat we jullie lang zullen moeten missen :("sad face"

We moesten ook nog verwijzen naar het woordje GRL dat het maandag 25 mei processie is en zaterdag 27 juni is het groepsuitstap.



